



# Protestantse KerkNieuws

## Gemeente Driebergen-Rijsenburg

Jaargang 12, nummer 4, 06-04-2022, [redactiekerknieuws@live.nl](mailto:redactiekerknieuws@live.nl)  
Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente  
en de Vrijzinnigen Nederland

<b>ZONDAG 10 april , Palmzondag</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Grote Kerk	10.00	Ds. Gerrit van Dijk	
't Hoge Licht	10.00	Ds. Henk Reinders	Belijdenis van geloof
Parklaankerk	10.15	Ds. Ivo de Jong	
't Hoge Licht, Traject24	12.00	Jonathan Westerkamp	
Sparrenheide	10.30	Ds. Bart van Empel	
Beukenstein	10.30	Coby van den Boogaard	
Grote Kerk	20.00	Ds. Gerrit van Dijk	Oratorium "Van Liefde ongekend" door Kerkkoor

<b>MAANDAG 11 t/m ZATERDAG 16 april, Stille Week , gezamenlijke diensten</b>			
<b>Datum/Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
11 t/m 13 april 't Hoge Licht	19.30	Vesper	Ontmoeting met Jezus
14 april Grote Kerk	19.30	Ds. Aleida de Hoog	Witte donderdag, HA, m.m.v. de cantorij
14 april Parklaankerk	19.30	Pastor Maria van Schaik-Laan	Breken en delen
15 april Grote Kerk	19.30	Ds. Gerrit van Dijk	Goede Vrijdag m.m.v. de cantorij
16 april Grote Kerk	20.30	Ds. Henk Reinders	Stille Zaterdag

<b>ZONDAG 17 april 1<sup>e</sup> Paasdag</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Kapel begraafplaats	08.00	Ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders	HA, aansluitend 8.30 viering begraafplaats
Grote Kerk	10.00	Ds. Aleida de Hoog	Familiedienst
't Hoge Licht	10.00	Ds. Henk Reinders	Vanaf 9.30 koffie/thee
Parklaankerk	10.15	Ds. M. van Zoest	
't Hoge Licht, Traject24	12.00	Corine Zonnenberg	
Sparrenheide	10.30	Arjen Vaartjes	

<b>ZONDAG 24 april</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Grote Kerk	10.00	Ds. Gerrit van Dijk	
't Hoge Licht	<b>9.30</b>	Dhr. Ewoud Jonker uit de Bilt, predikant-in-opleiding	
Parklaankerk	10.15	Willem van der Meiden	Themadienst
't Hoge Licht, Traject24	12.00	Intrede Marien Kollenstaart	
Sparrenheide	10.30	Joke de Zwaan	
Beukenstein	10.30	Tia Braam	

<b>ZONDAG 1 mei</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Grote Kerk	10.00	Ds. Daco Coppoolse	
't Hoge Licht	10.00	Ds. J. Wolswinkel, Amersfoort	
Parklaankerk	10.15	Drs. J. Greven	
't Hoge Licht, Traject24	12.00	Marien Kollenstaart	
Sparrenheide	10.30	Ds. Willem Timmerman	

<b>Woensdag 4 mei</b>			
<b>Plaats</b>	<b>Tijd</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Opmerking</b>
Petrus en Paulus kerk	18.45	Mevrouw Joke de Zwaan	Herdenkingsdienst

## **Toelichting diensten Stille Week**

**De vespers zijn maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april om 19.30 uur in 't Hoge Licht. Witte Donderdag 14, Goede Vrijdag 15 en Stille Zaterdag 16 april, om 20.30 uur in de Grote Kerk.**

Maandag over Judas, voorganger Gerard Frank Sollman, dinsdag over een anonieme jonge man met/zonder kleed met Jenny van Voornveld en woensdag over Petrus met Ida van Duuren.

De dienst op Witte Donderdag gaat over een vrouw zonder naam die Jezus weet te ontvangen. Tijdens deze dienst vieren wij ook de Maaltijd die Hij instelde, met als voorganger ds. Aleida de Hoog, met mmv de cantorij.

Goede Vrijdag gaat het in de dienst voluit over het lijden van Jezus, maar is er ook het accent op de vrouw van Pilatus, met ds. Gerrit van Dijk en ds. Henk Reinders.

En op zaterdag wordt de overgang naar Pasen gemaakt. Van donker naar licht, van de diepte naar de opstanding. Daarbij spelen de vrouwen om Jezus een eigen rol.

Voorgangers zijn ds. Henk Reinders en ds. Gerrit van Dijk.

### **Paasmorgenvroeg, 17 april**

In de Paaswake vindt de doopgedachtenis plaats. In de vroege paasmorgen willen we dit keer de gedachtenis voortzetten met de viering van de Maaltijd van de Heer. Brood en wijn mogen in het licht van de derde dag hoopvolle tekens zijn dat de overgave van Jezus niet tevergeefs was. In een korte viering in de kapel op de begraafplaats, die om 8.00 uur begint, staan we hier bij stil. Aansluitend is dan om 8.30 uur de gebruikelijke dienst op de begraafplaats.



**Weet u welkom in deze gezamenlijke diensten die we ook in de gezamenlijkheid hebben voorbereid.**

## **Collectebestemmingen**

**Zondag 10 april Stille week, 15 april Goede Vrijdag en Zondag 17 april 1<sup>e</sup> Paasdag:**

YFC: gericht op jongeren van 4 – 16 jaar en aansluit bij de Kindernevendienst en Catechisatie groep. Bethania: project voor jongeren en ouderen.

De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in Moldavië voelbaar. Bethania, partner van Kerk in Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker hebben en de armoedeproblemen alleen maar groter worden. Vele gezinnen ontvangen praktische hulp, zoals een voedselpakket. "Zo kunnen we Gods liefde laten zien aan kwetsbare mensen". Uw steun is onmisbaar.

**Zondag 24 april: Prinsheerlijk vakanties en Plaatselijk ouderenwerk:**

De collecte is voor het ouderenwerk van onze eigen diaconie. Er wordt o.a. een bijdrage gegeven aan de vakantieweek "Prinsheerlijk" en aan het werk van IKO en AVE. Veel

bloemetjes voor zieken en ouderen worden ook door de diaconie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de gemeente, vragen om de diaconie en deze projecten te steunen.

### **Zondag 1 mei: Vrije collecte Catharijne: Actie vakantietas:**

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kun je hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie. De duurzame tasjes kun je voor 1 euro per stuk bestellen bij de Diaconie. We vragen uw aandacht voor deze actie.

## **Wijkgemeente Catharijne**

### **Palmpasen**

**Zondag 10 april** is het Palmpasen. Na twee jaar hopen we de kinderen met hun versierde palmpaasstocken in de kerk te kunnen begroeten. Bijzonder is dat in deze dienst ook twee kinderen gedoopt zullen worden. Katy Schimmel, dochter van Ingrid en Harry en Janna van Donselaar, dochter van Frederike en Reinier.

Het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem vormt de opmaat voor de Stille Week. Het gevoel daarbij is dubbel. Palmpasen heeft iets vrolijks, uitbundigs en verwachtingsvol.



Terwijl tegelijk de donkere wolken zich aftekenen voor wat er zal volgen.

In die zin past het mooi dat in de avond een dienst (**aanvang 20.00 uur**) is waarin het kerkkoor Driebergen de passie-cantate "Lam Gods" van Johan Bredewout (tekst) en Henk Ruiter (muziek) zal uitvoeren.

Het oratorium is geschreven naar de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van Jezus Christus verhaalt. Door de vaart die Marcus in zijn verhaal vasthoudt, wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren.

Het centrale thema van het oratorium is: Van liefde ongekend. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied

*My song is love unknown* van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcusevangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren. Het oratorium Van Liefde Ongekend bestaat uit twee delen: de cantate 'Lam Gods' en de cantate 'Christus is waarlijk opgestaan'. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst van onze Heer.



### **Stille Week**

Deze week wordt in R.K. kring ook wel Goede Week genoemd. Ook een mooie aanduiding. Wat er in deze week aan de orde is, is hoe vol van tragiek ook, óók Goed! Dat mogen wij in de stilte proeven. Tegen de achtergrond van alle geweld en wapengekletter. Ten hemel

schreiend is het. 'Mijn God, mijn God, waarom, hebt U mij verlaten?' Een psalmregel voor velen nu zo voelbaar. Jezus nam deze regel in de mond op het diepst van zijn lijden. Om Hem gaat het deze week, onder het thema:

### **'Mensen om Jezus heen'**

Mensen rond Jezus, zomaar een stel vrouwen en mannen in zijn laatste dagen. Wat zijn het voor mensen? Zijn ze anders dan wij, wie zouden wij geweest zijn toen? Hoe zouden wij hebben gereageerd, wat hadden wij gedacht, gedaan.

Als het om de persoon van Jezus gaat?

Zouden wij Hem hebben begrepen of voor Hem door het vuur zijn gegaan, of.....

zouden wij Hem links hebben laten liggen, Hem even niet gekend willen hebben; omdat dat ons nu net beter uit kwam?

Wie zal het zeggen. Misschien wij zelf wel, als wij ons in hen verdiepen, zo verschillend als zij zijn, bekend en minder bekend, mensen die iets bijzonders doen of laten. Mensen die ons nogmaals iets zéppen kunnen. In de vespers en de diensten in de Stille Week.

### **Pasen 2022, 17 april 10.00 uur in de Grote Kerk**

Wat een voorrecht om dat dit jaar weer met elkaar te mogen vieren, elkaar te ontmoeten, samen te zingen over grote dingen. Alleen is er die vraag hoe de paasblijdschap zich verhoudt tot hoe het eruit ziet in de wereld en in ons eigen leven. De tranen van Maria in de tuin kunnen onze tranen zijn, onze vertwijfeling over waar God is. Hoe wordt het Pasen voor ons, hoe kunnen wij toch met elkaar de vreugde van Pasen ervaren. Wij hopen met elkaar op een mooie dienst, die tintelt van leven. Daarom zingen we ook voluit het ingestudeerde lied over de vlag in top!

### **Aandacht voor elkaar**

Tenslotte willen we u laten weten hoe blij we zijn met het onderlinge meeleven, de aandacht voor elkaar. We merken dat bij onze bezoeken en telefoontjes sterk. Mensen kunnen in vreugde en verdriet zo blij verrast en verwarmd worden met kaarten en bloemen, ook van mensen die ze helemaal niet kennen. Het is een sterk punt van onze wijkgemeente!

Tenslotte wensen we ieder hoe ook de omstandigheden maar zijn, een mooie zinvolle Stille Week en een opgewekt Pasen!

ds Aleida de Hoog en ds Gerrit van Dijk

P.S. Nog een verantwoording voor een gift (had vorige maand gemoeten) mw. Corma Schaap ontving bij een bezoek € 50,- voor de kerk.

### **PASSIE BIJEENKOMST VOOR OUDEREN VAN DE WIJKGEMEENTE CATHARIJNE**

Woensdag 6 april 2022, vanaf 10:30 tot 13:00 uur, met lunch.

Thema Passievruucht.

Ds. Gerrit van Dijk verzorgt de meditatie en Gerrit Pijper begeleidt het zingen op de piano. De bijeenkomst wordt, na een hapje en een drankje, afgesloten met een gezamenlijke lunch.



In verband met de voorbereiding van de lunch is het van belang, dat u zich vóór maandag 3 april opgeeft bij mevr. Liesbeth van der Ploeg; tel. 0343-520683 of per e-mail: [vdploeg@gmail.com](mailto:vdploeg@gmail.com).

Als u vervoer nodig hebt, adviseren wij u gebruik te maken van de Belbus (tel. 523004; op werkdagen bellen tussen 8:30 en 11:30 uur) of van de Regiotaxi. In noodgeval kunt u bellen met mevr. Heleen van der Brom, tel. 514531.

Graag ontmoeten wij u op 6 april.

Taakgroep Pastoraat

## Wijkgemeente Immanuel

### Rondom de erediensten

*Zondag 10 april* belooft een feestelijke zondag te worden. Janneke Wolbers ziet ernaar uit om haar geloof te belijden in ons midden. Een diepe vreugde voor haar én voor de gemeente! Daarnaast gaan de leiding en kinderen van de nevendienst Palmpasenstokken maken en komen daarmee natuurlijk de kerk in. Ook muzikaal is het feest: het combo en pianist/organist Wouter Harbers doen mee. Om méé te vieren dus in de kerk of thuis via het scherm.

Op *zondag 17 april* vieren wij Pasen. Christus is waarlijk opgestaan! Alles komt goed, ook al is er nu veel gebrokenheid, kwaad en donkerheid. Pasen schenkt ons het vertrouwen van een nieuw begin van leven, voorbij aan dood en verdriet. Vanaf 9.30 uur staan de koffie, thee en paasbrood klaar en om 10.00 uur starten we met ons halleluja.

Op *zondag 24 april* gaat onze stagiair, predikant-in-opleiding Ewoud Jonker uit de Bilt voor. Hij ziet ernaar uit u, jou te ontmoeten. Na afloop van de dienst is er ook gelegenheid om te reageren op de dienst. Let op: we beginnen deze morgen om **9.30** uur!! Waarom? Vanwege het heugelijke feit dat om 12.00 uur ds. Marien Kollenstaart bevestigd zal worden in Traject24 tot wijkpredikant en daarmee ook verbonden aan de Protestantse Gemeente Driebergen. Daar we onze broeders en zusters graag de ruimte geven alles goed voor te bereiden voor deze feestelijke dienst, beginnen wij om 9.30 uur en verlaten rond 11.00 uur het kerkgebouw en hebben dan ook nog koffie/thee op.

Op *zondag 1 mei* gaat om 10.00 uur ds. Jan Wolswinkel uit Amersfoort voor.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! We zijn dankbaar om in alle vrijheid te kunnen vieren en sámen te zingen!

### Stille Week – ontmoetingen rondom Jezus

Het is geweldig fijn om na twee jaar Stille Week en Pasen in strenge lockdown weer live, onbeperkt, te kunnen gedenken en vieren. De Stille Week is een week van inkeer, bezinning, meegetrokken worden in het lijden van Christus. We hopen u, jou te begroeten in deze week. Het geeft diepgang ook aan de viering op Pasen.

### Rommelmarkt in het Hoge Licht t.b.v. Oekraïne – zaterdag 23 april

Op *zaterdag 23 april* a.s. van 10.00 – 15.00 uur organiseert wijkgemeente Immanuel een rommelmarkt waarvan de opbrengst gaat naar noodhulp voor Oekraïne. We willen ook op deze manier als gemeente daadwerkelijk iets betekenen en doen voor de nood in Oekraïne. We denken hierbij aan verkoop van klein huisraad, boeken, cd's, speelgoed, zelfgebakken taart/cake e.d.

Op *vrijdagavond 22 april* zijn we tussen 18.00 en 20.00 uur aanwezig in het Hoge Licht om spullen in ontvangst te nemen.

Voor deze dag hebben we nog wel mensen nodig !

Wie wil er cake/taart/pannenkoekjes/broodjes e.d. bakken?

Wie wil er meehelpen op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Voor informatie of opgeven kunt u terecht bij:

Magda Lijftogt: 06 34449081 – [mc\\_lijftogt@hotmail.com](mailto:mc_lijftogt@hotmail.com)

Jenny van Voornveld: 06 22835197 – [jvvoornveld60@hotmail.com](mailto:jvvoornveld60@hotmail.com)

Joke van Heusden: 06 42428165 – [jokevanheusden54@gmail.com](mailto:jokevanheusden54@gmail.com)



## **Bijbelkring Prediker**

Na Pasen starten we met een bijbelkring op woensdagochtend in 't Hoge Licht van 10.30 tot 11.30 uur.

De predikanten van wijkgemeente Immanuel en Catharijne zullen afwisselend de leiding hebben. We zullen samen het Bijbelboek Prediker lezen. Per keer een (deel van een) hoofdstuk.

Opgave is niet nodig. De data zijn: 20 april, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni.

## **"Justice and Joy", voorjaarsconventie CWNederland**

Tijdens het hemelvaartsweekend van woensdagavond 25 mei tot en met zondagmorgen 29 mei, bent u, ben jij van harte welkom op de voorjaarsconventie van de CWN op de Betteld te Zelhem. Het thema is "Justice and Joy" – gerechtigheid en vreugde.

Het een kan niet zonder het ander. Hoofdspreker is *bishop Zac Niringiye* uit Oeganda. Gerechtigheid is één van de grondtonen van wie God is, benadrukt bishop Zac. Het is de basis van Gods koninkrijk. Talloze teksten in de Bijbel maken dit duidelijk. Gerechtigheid komt tot uitdrukking in hoe we op sociaal en economisch vlak met onze medemensen omgaan. Maar ook op het gebied van ecologie gaat het steeds meer over gerechtigheid. Hoe bouwen wij hier als rijke christenen met elkaar aan een koninkrijk van recht en vreugde? En met de oorlog in de Oekraïne in hoofd en hart, als ook de onderdrukking in Rusland krijgt justice een nog diepere klank. Andere sprekers zijn *Thomas Quartier* osv, dit jaar theoloog des vaderlands, en Evert-Jan Ouweneel, cultuurfilosoof. We gaan zingend en swingend van vreugde uit ons dak met *Black-gospelkoor G-Roots*. Daarnaast zijn er vieringen van gebed, handoplegging en ziekenzalving, een fantastisch kinder-, tiener- en jongvolwassenprogramma. Er is ruimte voor veel ontmoeting. Meer informatie, ook over inschrijving, is te vinden op de website: [www.cwn-cwj.nl](http://www.cwn-cwj.nl)

Er hebben zich inmiddels al 700 mensen aangemeld dus u, jij bent beslist niet alleen!



## **Tenslotte**

Een hartelijke gelukwens aan onze zusters en broeders van Traject24. Zondag 24 april wordt ds. Marien Kollenstaart uit Goudriaan aan de wijkgemeente verbonden. We wensen hen een mooie zondag toe, Gods zegen en leiding, de start van een vruchtbare periode voor predikant en wijkgemeente samen. We zien uit naar een prettige samenwerking.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden,

ds. Henk Reinders.

## **Parklaankerk**

### **Parklaankerk via livestream**

U kunt ook via livestream de vieringen volgen. Op zondagen kunt u vanaf 10.15 uur contact maken via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2563-Parklaankerk-Driebergen>

### **Agenda**

05 april: Filmhuis 'Twenty feet from stardom', 20.00 uur

22 april: Filmhuis 'First Reformed', 20.00 uur

03 mei: Filmhuis '1917', 20.00 uur

06 mei: Chez Baas, ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur

### **Bij de vieringen: Witte Donderdag (14 april), Pasen (17 april) en themaviering (24 april)**

Voor het eerst na drie jaar organiseren we in de kerk weer op Witte Donderdag een viering rond 'breken en delen' op Witte Donderdag en een feestelijke Paasviering op Paasmorgen! We hebben ons twee jaar lang 'beholpen', maar konden dankzij de inzet van velen toch 'op afstand' iets en soms veel voor elkaar betekenen. Nu mag het weer en in een tumultueuze wereld is het hard nodig dat we elkaar vasthouden. De viering met brood en wijn wordt

gehouden op donderdag 14 april vanaf 19.30 uur en staat onder leiding van pastor Maria van Schaik-Laan. Muzikale ondersteuning is er van Christel Somers (gevr.). De feestelijke paasviering is op zondag 17 april vanaf 10.15 uur en staat onder leiding van ds. Monique van Zoest. Rogier van der Wal is de organist. Op zondag 24 april is er een viering in het kader van ons jaarthema: *Tijd*. Voorganger is theologisch inspirator Willem van der Meiden. Jan Raas bespeelt het orgel. In een nazit met koffie – iedereen is welkom – willen we graag ideeën uitwisselen voor het zomerproject, voor ons nieuwe jaarthema en voor een nieuw te starten 'leerhuis' na de vakantie. Welkom! Iedereen is op al onze vieringen van harte welkom.

## Traject24

### Bij de zondagse bijeenkomsten

De sprekers voor de komende weken staan vermeld in het overzicht aan het begin van dit Kerknieuws.

### Intrede Marien Kollenstaart

Op zondag 24 april is de intrede van ds. Marien Kollenstaart; in een bijeenkomst in 't Hoge Licht om 12.00 uur. Hoe die bijeenkomst er precies uit gaat zien, is bij de sluitingstijd van de kopij nog niet bekend. Wat ik wel weet is dat ds. Pieter Both, predikant uit Harderwijk en als consulent betrokken bij het wervingsproces, hierbij een rol zal spelen. Verdere details worden bekendgemaakt in de wekelijkse digitale nieuwsbrief van Traject24. Van deze Nieuwsbrief zijn steeds de laatste paar edities te bekijken via de home-pagina van de website: [www.traject24.nl](http://www.traject24.nl).

### Corona-regels

De maatregelen rond corona zijn zo goed als verdwenen. Het koffiedrinken na de bijeenkomst is weer opgestart en hierdoor is er ook weer extra ruimte voor ontmoeting. Laten we wel blijven opletten en bij klachten bijvoorbeeld thuis blijven. De bijeenkomsten zijn nog altijd rechtstreeks of achteraf te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).



### KIDSzondag

Elke 3e zondag van de maand heeft de kindersamenkomst en feestelijk tintje! In april is dat de 17<sup>e</sup>, eerste Paasdag. Alle kinderen zijn dan bij elkaar onder leiding van enkele kinderwerkers; dit keer zijn dat Rozemarijn en Marieke. Ook 'Eend' speelt hierin nog steeds een belangrijke rol en samen gaan we zingen en luisteren naar de verhalen uit de bijbel. Het is altijd weer een gezellige boel, alle groepen door elkaar.

Roel Vermaas, [traject24@gmail.com](mailto:traject24@gmail.com) / 0343-517768 / [www.traject24.nl](http://www.traject24.nl)

### Samen Leven? Gewoon Doen!

Mijn naam is Oscar Beerendonk, ik bezoek de diensten in de Grote Kerk en woon op Traaij, Bartimeüs. Ik heb veel interesses. Graag bezoek ik musea, met een audiotour kan ik dan veel 'zien'. Momenteel is er in het Catharijneconvent een tentoonstelling, 'Van God los' – De onstuimige jaren zestig, <https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/>, tot en met 28 augustus 2022 te bezichtigen.

Graag zou ik die tentoonstelling bezoeken, het liefst samen met andere geïnteresseerden. Misschien heeft u er ook over gedacht hierheen te gaan? Zou u het ook mooi vinden om samen het Catharijneconvent te bezoeken? Dat hoor ik dan graag, we zouden samen kunnen zoeken naar een geschikte datum.

Graag een mail naar [oscarbeerendonk@icloud.com](mailto:oscarbeerendonk@icloud.com) met cc naar [hestervangurp@wgcatharijne.nl](mailto:hestervangurp@wgcatharijne.nl).

Bellen mag ook: 06-22143824

Hartelijke groet van Oscar

Hester van Gurp 06-44267373

### **Sparrenheide**

Allereerst wil ik naar aanleiding van de vele vragen over mijn gezondheid vertellen dat het redelijk goed gaat. De vermoeidheid is er nog wel en ik moet nog even rustig aan doen. Namens mijn man Cees wil ik u ook allen hartelijk danken voor de grote belangstelling in welke vorm dan ook die wij mochten ontvangen voor ons huwelijksjubileum. Mede in het licht van het voorgaande zijn we heel dankbaar dat wij dit met onze dierbaren mochten vieren. Heel veel dank en het voelde als een warme jas.

Door de kwetsbare ouderen hanteert Silverein nog steeds de mondkapjes plicht en de anderhalve meter afstand. Zodra deze vervalt willen we ook weer beginnen met koffiedrinken na de kerkdienst maar we willen het wel op een verantwoorde manier doen. Nog even geduld dus. Op dit moment zijn er een aantal bewoners met een zorgelijke gezondheid. Laten we hen in onze gebeden opnemen.

Regelmatig kom ik op het kerkhof om de graven van reeds overleden dierbaren schoon te maken. Het liefst een beetje vroeg in de ochtend zodat de kans groot is dat je een stuk of 3, 4 reeën ziet lopen. Een prachtig gezicht en zo dicht bij huis. Als ik zo bezig ben komt er regelmatig een vogeltje, meestal een roodborstje, op de steen zitten. Pikt af en toe een vliegje uit de lucht of een zaadje uit een plant en komt weer terug. Als ik verder ga is hij/zij er weer. Of het dezelfde is weet ik niet maar ik laat mijzelf maar in de waan. Gezeten op een bankje om even uit te rusten of te genieten van de natuur c.q. stilte moest ik denken aan de vogeltjeskaart die mij toegezonden was met de tekst van Mattheüs 6:26. Leest u het maar eens na. Wat nou vogeltjes? Zij hoeven zich nergens druk om te maken want zij worden gevoed door de hemelse Vader, al beseft hij/zij het niet. Hij vergeet er geen. Zo draagt God ook zorg voor ons.

De leeuwerik, de lijster – de sperwer en de specht, de mees, de mus – God wijst ze een weg in haag en heg; geen zwaluw hoeft te zaaien, geen kievit ploegt het land, geen merel hoeft te maaien – wij eten uit Gods hand. (wijs : Op bergen en in dalen).

Met een hartelijke groet wens ik u een gezegende paastijd toe.

Elly Heek – van Doorn

### **Rehoboth**

Op 13 april wordt de paasviering gehouden o.l.v. Kees Maasland.

Momenteel vinden de vieringen in de kleine huiskamer plaats omdat er maar een beperkt aantal bewoners nog deel neemt aan de vieringen.

Voor het verzorgend personeel blijft het zwaar vanwege tekorten in de zorg.

Maar de inzet is groot om de bewoners toch de zorg te geven die ze nodig hebben.

Namens pastorale commissie Rehoboth,  
Jenny van Voornveld





## Algemene informatie

### Sam's Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.



### Actiedag in Driebergen

Op **zaterdag 23 april** a.s. kunt u in Driebergen kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt- inleveren bij de RK Kerk St. Petrus Banden aan het Kerkplein 5. De Sam's vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

### Uw steun is onbetaalbaar

Een financiële bijdrage biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaar: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam's Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.

We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

### Projecten

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie, Kijkt u dan eens op [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl)

### Opbrengsten van collectes

Hieronder vindt u een overzicht van de totale, afgeronde opbrengsten (via kerkzak, kerkapp en bank) van collectes in februari. Allen weer hartelijk dank voor uw bijdrage.

Februari	Totaal ( € )
Kerk	1.394
06 Oeganda	845
13 Brazilië	566
20 Pl. Armoede	2.383
27 St. de Hezenberg	682



**Deadline KerkNieuws 5 > 29 april 2022**

## Adressen

### Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen  
Website: [www.pgdriebergen.nl](http://www.pgdriebergen.nl)  
Open: donderdag van 08.30–11.30 uur  
Telefoon: 0343-513570  
mail: [administratie@pg-driebergen.nl](mailto:administratie@pg-driebergen.nl)

### Algemene Kerkenraad

Voorzitter: K. van der Kooi (06-17475319)  
Mail: [cornelisvanderkooi@gmail.com](mailto:cornelisvanderkooi@gmail.com)  
Scriba: J. Koerts (0343-512869)  
mail: [scriba@pgdriebergen.nl](mailto:scriba@pgdriebergen.nl)

### Kerkrentmeesters

Voorzitter: R. van den Hoek  
mail: [r.vanden.hoek@hccnet.nl](mailto:r.vanden.hoek@hccnet.nl)  
Secretaris: Leo Blom (06-51005909)  
mail: [rentmeesters-pgd@hotmail.com](mailto:rentmeesters-pgd@hotmail.com)  
Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241  
Collectebonnen: NL39RABO0375225714

### Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau  
Voorzitter: M. Nijenmanting  
mail: [m.nijenmanting@ziggo.nl](mailto:m.nijenmanting@ziggo.nl)  
Secretaris: Ab van Westreenen  
(06-10304581)  
mail: [scribadiaconie@pg-driebergen.nl](mailto:scribadiaconie@pg-driebergen.nl)  
Bijdragen: NL47RABO0385253818

### Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau  
Voorzitter: Clara Hagen  
Mail: [fam.vdweidehagen@gmail.com](mailto:fam.vdweidehagen@gmail.com)  
Secretaris: Clara Hagen  
mail: [zwo@pgdriebergen.nl](mailto:zwo@pgdriebergen.nl)  
Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

### Silverein (v.h. ISZ De Brug)

Sparrenheide 1, 3971 DA Driebergen  
Website: [www.silverein.nl](http://www.silverein.nl)  
Geestelijk verzorger: M. Zuilhof  
(0343-555555)  
Mail: [marijke.zuilhof@silverein.nl](mailto:marijke.zuilhof@silverein.nl)  
Scriba: Elly Heek (0343-518869 )  
Mail: [heekvandoorn@gmail.com](mailto:heekvandoorn@gmail.com)

### Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115  
Per adres: Kerkelijk Bureau  
Website: [www.wgcatharijne.nl](http://www.wgcatharijne.nl)  
Scriba: R. Spruit (06-30485346)  
mail: [scriba@wgcatharijne.nl](mailto:scriba@wgcatharijne.nl)

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag,  
telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van  
09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-  
21893914; mail:  
[dsmadehoog@wgcatharijne.nl](mailto:dsmadehoog@wgcatharijne.nl)

Ds. Gerrit van Dijk (0343-758523 of  
06-31515565);  
mail: [gerritvandijk@wgcatharijne.nl](mailto:gerritvandijk@wgcatharijne.nl)

Hester van Gurp (06-44267373)  
[hestervangurp@wgcatharijne.nl](mailto:hestervangurp@wgcatharijne.nl);  
vaste werkdag: woensdag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes,  
(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)  
mail: [ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl](mailto:ds.elisabethpm@wgcatharijne.nl)

### Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2  
Per adres: Kerkelijk Bureau  
Website: [www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl](http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl)  
Voorzitter: Ds. H.J. Reinders  
Scriba: E.T. van den Burg (06-18343496)  
mail: [scriba.imk@gmail.com](mailto:scriba.imk@gmail.com)  
Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)  
[domineereinders@kpnmail.nl](mailto:domineereinders@kpnmail.nl)

### Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2  
Per adres: Kerkelijk Bureau  
Website: [www.traject24.nl](http://www.traject24.nl)  
Secretaris: Dina de Lange (06-43902179)  
mail: [dinopape@hotmail.com](mailto:dinopape@hotmail.com)  
Predikant: vacant  
Benader voor vragen de secretaris of het  
bestuur: [bestuur@traject24.nl](mailto:bestuur@traject24.nl)

### Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: [www.parklaankerk.nl](http://www.parklaankerk.nl)  
Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden  
(06-25415705)  
mail: [inspirator@parklaankerk.nl](mailto:inspirator@parklaankerk.nl)  
Pastoraal punt: [secretaris@parklaankerk.nl](mailto:secretaris@parklaankerk.nl)  
Penningmeester: L. Janssen  
mail: [penningmeester@parklaankerk.nl](mailto:penningmeester@parklaankerk.nl)