

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 23 - Zomer 2016

Hallo allemaal! Hier is dan weer een verse nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de afgelopen periode en we kijken vooruit. Veel lees- en luisterplezier gewenst!

Terugblik

We zijn het jaar feestelijk begonnen, want in januari hebben we Carnaval gevierd! We hadden hoog bezoek: de jeugdhofhouding van de Carnavalsstichting de Sparrenarren kwam in het Goedenavondcafé: Prins Rens, Prinses Isa en adjudant Rick. Een aantal van onze gasten werd vereerd met een medaille. Bovendien hebben de Sparriekes en de Sparrakkers ons laten zien hoe prachtig ze kunnen dansen!



We hebben genoten van de muziek van dweilorkest 't Lopend Vuurtje en heerlijk de polonaise gedanst in 't Hoge Licht.



In februari hebben we weer een heerlijke erwtensoepmaaltijd gehouden in het Goedenavondcafé. Thea heeft weer liters snert en bruine bonensoep gekookt en we hebben het ons heerlijk laten smaken!

Hollandse spellen stonden op het programma tijdens één van de caféavonden in maart. Wie wilde kon domino spelen of boter, kaas en eieren of een potje mens erger je niet. Een hele gezellige avond.



Dat we veel zangtalent in het Goedenavondcafé hebben konden we horen op onze karaokeavond in april. De microfoon ging van hand tot hand!

En in mei was Joan bij ons te gast en Joan is top! De avond van weer reuzegezellig, de stemming zat er goed in en het dak van het Hoge Licht ging er zowat af!



De zomer zijn we sportief begonnen: van 6 t/m 9 juni hebben we met een groep van het goedenavondcafé de avondvierdaagse in Driebergen gelopen. Elke avond 5 kilometer. En dit jaar hadden we weer geluk, iedere dag was het prachtig weer! Lenie had ook dit jaar alles weer perfect georganiseerd. Gelukkig waren er ook nu voldoende vrijwilligers die met ons mee hebben gelopen. Halverwege de route was er een rustmoment, tijd om even iets te eten en te drinken. Riet stond klaar met sap en koek! Op de laatste avond werden we in de bloemetjes gezet en kregen we ons welverdiend avondvierdaagsekrusje. Toen begon het defilé. Er stonden veel mensen langs de weg om ons in te halen. We kreeg applaus voor deze topprestatie! De burgemeester was er ook. Wie wilde kon hem een high-five geven. En voor wie het nog niet wist: Café Goedenavond is de leukste groep van de avond4daagse (vinden wij tenminste).



Op zaterdag 25 juni zijn we een dagje uit geweest naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Om half tien verzamelden we ons in Nieuw Salem en maakten we kennis met de vrijwilligers die ons die dag gingen begeleiden. We dronken samen een kopje koffie, kregen onze lunchpakketten mee en toen vertrokken we met twee bussen naar Utrecht. In het spoorwegmuseum hebben we ons prima vermaakt. We kregen een rondleiding en stapten in verschillende schitterende treinen. Er waren ook allerlei attracties: we bezochten een theatervoorstelling, gingen in de achtbaan en in de vuurproef. We kochten een souvenirkje in het winkeltje, we hebben gezellig geluncht en een lekker glaasje gedronken. De tijd vloog om! Om 16.00 uur vertrokken we weer uit Utrecht. Terug in Driebergen stond in Nieuw Salem de koffie weer voor ons klaar en hebben we gesmuld van een heerlijke pannenkoekenmaaltijd met een ijsje toe.



Gemeenteleden hadden maar liefst 400 pannenkoeken voor ons gebakken. Hoewel we ons best hebben gedaan zijn die niet allemaal op gekomen. Dat is op zondagmorgen bij de koffie na de kerkdienst wel gebeurd! Heel veel dank aan iedereen die mee heeft geholpen deze dag mogelijk te maken.

Bijbelgespreksgroepen



In april hebben de beide bijbelgespreksgroepen weer een heerlijke pannenkoek gegeten in de Wensput. Daarmee hebben we een mooi catecheseseizoen samen afgesloten. In september gaan we weer starten!

Nieuw werkgroeplid

Sinds februari hebben we een nieuw lid in de taakgroep Samen Leven Gewoon Doen en dat is Joke Ewoldt. We heten Joke van harte welkom en hopen dat ze een leuke tijd zal hebben! Joke heeft het stokje overgenomen van Janet Hulshof die de afgelopen 4,5 jaar heeft meegewerkt in de taakgroep. Dank je wel Janet voor je inzet!

Nieuwe vrijwilliger

We kenden haar al een tijdje en nu is ze vaste vrijwilliger op de vrijdagavond: Claudia Schuerink. Hartelijk welkom Claudia, we vinden het gezellig dat je komt helpen in het Goedenavondcafé!

Stagiair

In de afgelopen periode heeft Mika van Rheenen stage gelopen in het Goedenavondcafé. Mika is leerling van het Revius College in Doorn en is bij ons geweest om zijn maatschappelijke stage te doen. De stage is inmiddels alweer afgelopen, maar we hopen natuurlijk dat Mika zo af en toe in het Goedenavondcafé binnen komt lopen!

Vakantietijd

In de zomer hebben velen van ons vakantie, een tijd dat je leuke dingen doet, misschien ga je op reis, er even tussenuit, maar misschien blijf je dit jaar thuis. Waar je ook bent deze zomer, heb een goede tijd!



Natuurlijk gaat het café tijdens de zomer gewoon door. Wel is het zo dat we geen bijzondere activiteiten hebben gepland in deze periode. Die starten we na de zomer weer op. We beginnen in september gelijk goed met een vakantiequiz op 2 september. Vergeet niet om hiervoor een vakantiefoto in te leveren voor de powerpointpresentatie!

Website

Op de website www.pgdriebergen.nl staat het programma voor de komende tijd. Daar vind je ook foto's van de activiteiten.

Data Goedenavondcafé juli – december 2016

1 juli, 15 juli, 5 augustus, 19 augustus, 2 september, 16 september, 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december, 16 december

Werkgroepleden

- Gerrie van Dijk-Zuidam, tel: 0343-514907 of 06-25244613; rodeerik@ziggo.nl
- Jakob Hoeksema, tel.0343-820012
- Lenie Ploeg, tel: 06-47972260, emailadres: lenieploeg@hotmail.nl
- Gerard de Geus, tel: 0343-520638 emailadres: degeus.gerard@gmail.com
- Joke Ewoldt, tel: 0343-526632
- Ds. Wijke Greydanus, tel: 0343-445655, emailadres:wijkegreydanus@kpnmail.nl