

## Uw of jouw droombeeld

1.	Een moderne kerk, met moderne muziek. Leuke dingen doen. Met zen alle dingen doen tijdens de dienst. Niet de hele tijd stil zitten en luisteren naar de dominee. Meer doen met de jongeren en oudere generatie tot 70 jaar. De kerk is nu om de 70++ tevreden te houden en niet wat de jongere mensen in de kerk wilt doen
2.	Dat de kerk er toe dóet in de samenleving! Dat 'wij kerkgangers' het Evangelie van Jezus Christus 'paraat' hebben in ons hart en in ons denken. En dat dít een Baken mag zijn voor onze omgeving, omdat Jezus de Enige Bron van Hoop is. Ik hoop dat 'wij kerkgangers' de vrijmoedigheid zullen hebben (èn de juiste woorden/toon!) om die Hoop te delen, omdat het de levens kan redden van onze buren, onze collega's, iedereen die wij tegenkomen. Ik hoop dat wij 'weerbaar' zullen zijn in 2030 tegen de stroom in, die zich nu al aftekent. Dat wij steeds beter leren omgaan met het feit dat wij een minderheid zullen worden. Ik hoop op training om dit met elkaar te kunnen leren en dat we níet in een hoekje zielig gaan zitten wezen. Dat we een voorbeeld nemen aan gelovigen die nú al in een situatie van repressie zitten en TOCH blijven getuigen. Zó wil ik kerk zijn, alléén nog bezig zijn met de Kern van het Evangelie : Jezus Christus, die gekruisigd (gestraft voor onze zonde) en opgestaan uit de dood. Die hoop wil ik delen met mijn omgeving.
3.	Breder beeld van wie Jezus is, jonge gezinnen horen van leven met God. Daarnaast een actieve dienende rol in maatschappij diaconaal
4.	Dat mensen in ons dorp Christus vinden om in (de moeite van) het dagelijks leven verschil te maken. En dat de kerk met mensen kan meelopen in hun zoektocht daarin.
5.	een geloofsgemeenschap die de Bijbel gelooft, leest en toepast waar niet alleen met en voor zieken wordt gebeden, maar waar mensen genezen
6.	Veel mensen die Jezus nog niet kennen, komen naar de kerk en worden gedoopt. Gemeenteleden bemoedigen elkaar om getuige van Christus te zijn in het dagelijks leven. Gemeenteleden delen lief en leed met elkaar en bidden voor elkaar. De Heilige Geest is merkbaar aanwezig en raakt mensen aan, verandert hen en zegent hen. De kerk is een afspiegeling van de samenleving: iedereen van alle culturen en sociale lagen voelt zich thuis bij elkaar en God. Gemeenteleden lezen zelf en met elkaar uit Gods woord en bemoedigt elkaar om daarnaar te leven en handelen.
7.	Veel kinderen en jongeren voelen zich thuis, gezien, geliefd en geven hun leven aan Jezus.
8.	Een grote gemeente die bekend staat in Driebergen als een plek waar diversiteit, inclusie en bovenal God centraal staat. Dat we van betekenis zijn in onze omgeving. Er is mi steeds meer een behoefte aan de kerk ook in maatschappelijke en sociale kwesties. Een voorbeeld is Koek en Ei. Dus een sterke basis (intern) en sterke pastorie/outreach (extern). Waarin we mét de drie gemeentes echt veel diverse mensen kunnen bereiken, want daar zijn we 'goed' in. (Jonge gezinnen, mensen met een beperking, vluchtelingen) We vormen een gemeente 24/7. Dus niet enkel op de zondag, maar wat we bieden is gedurende de hele week.
9.	Met elkaar een lichtend voorbeeld zijn voor mensen binnen en buiten de gemeente en zo Gods liefde uitdragen
10.	Mijn ideale perspectief op de toekomst houdt rekening met de trends en bewegingen in kerkelijk Nederland. De traditionele kerken stromen leeg, moderne vernieuwende kerken zijn erg populair. Tegelijkertijd is er een steeds grotere behoefte aan een lokale gemeenschap die sterk geworteld is in het dorp. Dit betekent in de eerste plaats acceptatie dat traditionelere vormen van kerkzijn een steeds kleinere rol zullen spelen. Met modernere liturgie en toespraken en een minder formeel karakter zullen we steeds meer mensen aan kunnen spreken, ook van niet-kerkelijke achtergrond. Ik droom dan van een grotere verbondenheid met het dorp. Initiatieven zoals de voedselbank, Koek en Ei etc zouden wat mij betreft verder uitgebreid kunnen worden. Het zou mooi zijn als we meer kunnen doordringen tot niet-kerkelijk Driebergen met goede werken. De grote kerk is een prachtig pand, maar kostbaar in onderhoud en moeilijk te combineren met een moderne kerkviering.
11.	De we doen en zoeken wat God tegen ons zegt. Dat er ruimte is voor de heilige geest. En dat we dit toetsen aan de bijbel.
12.	Goede muziek en niet alleen opwekking Met de band Meer omzien naar elkaar Meer kunnen uitdragen naar de buitenwereld
13.	Allereerst een gemeenschap waarin gezocht wordt naar leven met Jezus en wat dit in de praktijk kan betekenen. Een kerk waarin mensen elkaar kennen, dus waarin de gemeenten/ groepen niet te groot worden. Een kerk waarin verschillende soorten mensen met verschillende soorten meningen zich thuis voelen. Een kerk die in Driebergen bekend staat om wat zij betekent voor vluchtelingen en mensen die het minder goed hebben. Een kerk die door vorm en inhoud mensen open staat / uitnodigend is voor mensen die niet met geloven zijn opgegroeid. Een kerk waar kinderen / tieners een fijne plek hebben. Aan dat laatste zou ik zelf graag bijdragen.
14.	Een kerk die zichtbaar is doordeweeks in de wijk. Met activiteiten, op de straat, op een laagdrempelige manier. Ik woon al een tijd in Driebergen en wist niet van traject 24 af, terwijl deze op 5min lopen ligt. Ik droom ook dat deze kerk zo groeit, zodat deze niet meer past in het gebouw. De bron staat momenteel te koop, dat zou een mooi extra gebouw kunnen zijn om een christelijk creatief centrum te starten met dans, kunst, drama en andere creatieve vormen. Met een mooie vloer/spiegels/etc alles wat nodig zou zijn om een professioneel creatief

## Uw of jouw droombeeld

	<p>centrum te zijn. Je kan hier activiteiten starten voor de wijk, voor mensen die niet zo snel in een kerk zouden komen. Maar zoiets zou dan veel laagdrempeliger zijn. Ik zou daar wel aan mee willen denken.</p>
15.	<p>Actief in de wijk door in te gaan op de nood. Op wat er speelt. Gewoon een keer met wijk agent gaan praten of langs buurthuizen en daar gaan vragen. Bijv overlast en onrust Groenhoek. Mooi initiatief starten zoals tweede hands kleding voor heel goedkoop, of voedselbank starten, op plekken ZIJN als vrijwilliger zoals buurthuizen.</p> <p>Spullen en eten kopen lokaal: bijv bij de boeren die supporten.(kerk bbq vlees halen lokaal) Of in groenhoek op zaterdag bij lokale groentemannetje.</p> <p>NOOIT dingen opstarten waar de wijk niet op zit te wachten.</p> <p>Gebouw "De Bron" kopen om daar een buurthuis te starten. Of kunst(muziek/dans) centrum te bouwen. Dans en muziek verbind. Ook de verschillende culturen.</p> <p>Op de sportlocaties zichtbaar zijn. Gewoon deel zijn. Bijv met aantal mannen deel worden van basketbal recreanten op dinsdag en na trainen blijven om met leden wat te drinken en relatie te leggen.</p> <p>Samenwerken met lokale initiatieven.</p> <p>Niet alles willen doen maar een paar heeel goed.</p> <p>Ik kan mijn christelijke films/documentaires beschikbaar stellen voor film avonden met een breed maatschappelijke thema's</p>
16.	<p>Met elkaar biddend ontdekken wat Gods verlangen is voor de gemeente. Ruimte voor verscheidenheid in geloofsbeleving. Meer ruimte voor ontmoeting. Ontmoetingen op hartsniveau. Een fysieke ruimte (eigen of gezamenlijk gebouw) om mensen met levensvragen of geloofsvragen te ontmoeten, te luisteren, bemoedigen en voor elkaar bidden. Relaties binnen de kerk bevorderen, naast de kringen en de samenkomsten. Meer ontmoetingsmomenten. Vooral ook gaven van de Geest ontdekken, leren van elkaar, deze gaven verder ontwikkelen. (Luisterend bidden, gaven van profetie, woorden van kennis e.d.)</p>
17.	<p><b>DROOM:</b>            Samen met alle kerken van Driebergen de zondag vieren.            Voorbeeld is de laatste oecumenische dienst in de Grote kerk met medewerking van RK kerk, Immanuel, Traject 24, Catharijne en anderen. Voor ons het hoogte punt van het jaar.            Het ontvangen van inspiratie en inzicht die ons samen zal brengen.</p> <p><b>ACTIE</b>            Andere mensen bijstaan in de gemeente en daarbuiten met hun problemen, van zowel geestelijk en/of stoffelijk aandacht. Jouw bijdrage natuurlijk waar je thuis of goed in bent.            Missionair buiten de kerk kan ieder voor zich door andere mensen bij te staan op je pad, zonder ze iets op te leggen. Hoe die ontmoetingen dan een bijdrage worden binnen de groei van de gemeente en de vorm die het mag krijgen zien we wel.</p> <p><b>TOEKOMST</b>            Het delen van de lusten en lasten om de kerk draaiend te houden. Hoe krijgen we alles gedraaid bij jaarlijkse afname van de grijze generatie die actief is binnen de kerk. Door het samengaan worden dezelfde functies gedeeld over de huidige groep medewerkers, waardoor deze ontlast worden.</p> <p>Is de weg die Traject24 is in gegaan een vorm die evalueert in een andere nieuwe kerk? Zijn we allen bereid om naar de ander te kijken en te luisteren in plaats van wat wij zelf vinden hoe het geloof beleefd en beleden moet worden? We hebben niet meer de luxe in deze tijd, om individueel onze geestelijke stokpaardjes te berijden. Ofwel de naaste meer liefhebben als jezelf</p>
18.	<p>Omdat ik snap dat we in de toekomst geen drie wijken en twee gebouwen meer kunnen hebben, zou ik graag zien dat we allemaal naar één gebouw gaan, onder één "vlag" kerk zijn, waarbij dan per zondag twee diensten gehouden worden, die qua liturgie verschillen. Dat ene gebouw is een open gebouw, waar de drempel laag is en ruimte is voor activiteiten die passen bij het christelijk geloof en die dienstbaar zijn, zowel aan de "kerkmensen" (geloofsopbouw, toerusting, samen zijn) als aan de mensen in het dorp.</p> <p>Ik denk dat het goed is dat er oog is voor een wat orthodoxer &amp; evangelisch geluid, maar ook voor een wat meer liturgische invulling van de kerkdienst.</p> <p>Wat ik nu jammer vind, is dat er in Traject geen ruimte is voor zingen van liederen uit de traditie van de kerk. Vooral de psalmen mis ik daar, terwijl ik denk dat de omgang met geloof en bijbel best aansluit bij hoe veel mensen in Immanuel het ervaren. Ik ben bang dat als Traject aan deze harde lijn aanhoudt (o.a. geen psalmen in de dienst, geen gezangen die wat ouder of traditioneler zijn) zij daarmee blokkeren dat het wat meer</p>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>evangelische geluid ook in de preken zijn weg vindt in de PGD, want dat moet dan gedragen worden door de mensen van Immanuel, terwijl die best wel oud zijn en dus op den duur niet meer leven. Ik hoop dat de kerkenraad van Traject deze verantwoordelijkheid ziet: het borgen van een bepaalde verkondiging, een visie op de bijbel en het geloof.</p> <p>Ik droom dus van een kerk waarin op zondagochtend een dienst is die een wat meer evangelisch &amp; orthodox karakter heeft, qua "leer": er worden liederen uit allerlei tradities gezongen: Opwekking naast psalmen, Sela, Taizé, traditionele gezangen. Wat ook maar van toepassing is op het thema van de dienst. Er is een goede preek, met een mooie balans tussen innerlijk geloof en gerichtheid op de buitenwereld.</p> <p>En er is een dienst waarbij de liturgie wat "gestileerder" kan zijn: met responsies, vaste formuleringen, liederen van Huub Oosterhuis enz.</p> <p>Ik begrijp: dit zijn veel clichés, die ik misschien wat ver heb doorgetrokken, maar dat moet om een beetje duidelijk te maken wat ik bedoel.</p> <p>Ik geloof dat christenen in de volle breedte van de kerk sámen kunnen laten zien wat God met deze wereld voor heeft. Die "volle breedte" zou ik graag terugzien in de kerk van 2030 in Driebergen.</p>
19.	<p>Dat er één algemene Christelijke kerk in Driebergen is (inclusief de Petrus Banden). De oecumenische dienst in januari was hier m.i. een prachtig voorbeeld van.</p> <p>Ik hoop dat mee te mogen maken.</p>
20.	<p>Mijn droombeeld van de PKN kerk hier in Driebergen is dat de wijkgemeentes Catharijne en Immanuel samengevoegd zijn. Qua prediking en liturgie zouden deze het beste samengevoegd kunnen worden.</p> <p>Het is een zorgzame kerk, waarin iedereen, ongeacht leeftijd, ras, maatschappelijke ladder, achtergronden zich veilig voelt, waardoor eenheid én diversiteit zichtbaar wordt.</p> <p>Waar mensen geduld met elkaar hebben, elkaar lief hebben en elkaar kunnen vergeven. Waarbij liefde voor elkaar en voor God zichtbaar wordt naar de buitenwereld. Waarbij gemeenteleden op een natuurlijke manier het goede nieuws naar buiten brengen.</p> <p>Zelf zal ik de deur van mijn eigen huis open zetten zodat iedereen daar welkom is. En zeker de mogelijkheid om samen te eten, want dat verbindt.</p> <p>Ook schuw ik niet om taken op mij te nemen die gedaan moeten worden binnen de kerk. Ook onderling pastoraat zal belangrijk zijn. Zelf hoop ik deze liefde en gastvrijheid ook van anderen te ontvangen.</p> <p>Ik hoop dat er vanuit de gezamenlijke kerk meer acties en meer aandacht is voor de maatschappelijke en sociale nood in Driebergen, Nederland en wereldwijd. Dus buiten de kerkmuren !</p> <p>De structuur van de kerk mag van mij hetzelfde blijven Dominees die het evangelie verkondigen daarin bijgestaan door ambtsdragers. Verder gaan de dominees alleen crisispastoraat doen en nemen gemeenteleden zelf het omzien naar elkaar op zich. Dus onderling pastoraat.</p>
21.	<p>ik krijg de foto van de kinderen van de Bovenbouw (10-12jr)er niet ingeplakt, dus die stuur ik separaat. Maar wat is genoemd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Band en geen orgel</li> <li>- Een vervanger voor de eend (er was een grote teddybeer-eend die steeds meeding naar een van de kinderen om er die week mee te slapen. Maar hij/zij is stuk.....)</li> <li>- snoepjes en koekjes ook in het kinderprogramma</li> <li>- Sinterklaas altijd in de kerk met cadeautjes</li> <li>- Een klimbos</li> <li>- aandacht voor vluchtelingen</li> <li>- een eenhoorn erbij....</li> <li>- geld voor goede doelen, zoals ook vluchtelingen</li> <li>- geef voedselafval een tweede kans, geen voedsel weggooien</li> <li>- zweven in de lucht op een regenboog</li> <li>- een chillhoek</li> <li>- altijd jeugd en tienerwerk</li> <li>- muziek</li> <li>- eten</li> <li>- de grootste sukkel van de wereld waar God toch van houdt....</li> <li>- snoep</li> <li>- eetrestaurant</li> <li>- lunch in de kerk</li> </ul>

## Uw of jouw droombeeld

	De foto komt separaat.
22.	Een PGD gemeente waar iedereen welkom is zich thuis kan voelen. Waar het Woord van God zo verkondigt wordt dat het iedereen aanspreekt . Waar liturgisch met iedereen rekening gehouden wordt.
23.	De vroege christelijke kerk, zonder dogmatiek de zeven goede werken nastrevend; vanuit kleine op elkaar betrokken gemeenschappen, mogelijk zonder groot kerkgebouw
24.	Liever met beide benen op de grond dan dromen. Eén gemeente zou mooi zijn, maar niet reeel, weer een groep haakt dan af. Nagaan hoe met 1 gebouw toch '3 smaken' aandacht kunnen krijgen. Met Parklaan gemeente banden aangaan?
25.	Mijns inziens zijn de PGD-financiën niet de reden voor een reorganisatie ondanks de krimp (VVB blijkt keer-op-keer voldoende en bij tekort ben ik en vast veel meer leden bereid extra bij te dragen), maar de beperkte beschikbaarheid van mensen die hun tijd in vergaderen willen stoppen. Mijn droombeeld is Eén gezamenlijke Protestantse kerkgemeente met zo weinig mogelijk vergaderbelasting: één kleine kerkenraad én klein rentmeestercollege voor 2 wijken (evangelisch=Traject24 én combi-Catharijne-Immanuel elk met een eigen klein bestuur. Alle zondagdiensten in Grote Kerk plus Nieuw Salem zodat PGD-leden elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Hoge Licht wel aanhouden voor kerkelijke activiteiten doordeweeks en verhuur. Veel meer bijdragen door Cantorij aan de diensten. Traject heeft elke zondag al een combo. De Laagdrempelige Kliederkerk stimuleren zodat Driebergse jeugd en hun ouders meer in de kerk komen. En Cantate-kerkdiensten om (randkerkelijke) ouderen weer in de kerk te krijgen
26.	Ik spreek liever niet van droombeelden; maar van ambities/doelen  Voor 2030 zou de PGD de volgende doelen moeten stellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- een warme veelkleurige gemeente die optimaal samenwerkt;</li> <li>- ruimte/ondersteuning en respect voor de veelkleurigheid;</li> <li>- ruimte/ondersteuning en respect voor te onderkennen doelgroepen;</li> <li>- specifieke ruimte/ondersteuning voor jongeren en middengroep;</li> <li>- verken andere wijzen van samenkomen op zondag/in de week</li> <li>- die relevant is binnen het dorp;</li> <li>- die samenwerkt met andere kerken binnen het dorp/regio</li> <li>- die met name ook samenwerkt met PGD Doorn</li> <li>- die oog heeft voor noden binnen en buiten het dorp.</li> <li>- het huishoudboekje moet sluitend zijn</li> <li>- aanwezig vrij vermogen moet ingezet worden voor investeringen t.b.v. de PGD of in PKN-verband</li> </ul> Hoe te realiseren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kies voor de Grote Kerk als enige locatie t.b.v. van de kerkelijke activiteiten en als dorpshuis. Dit vergt aanpassingen;</li> <li>- bijeenkomsten die recht doen aan de veelkleurigheid en de segmentatie naar doelgroepen;</li> <li>- plan zoveel mogelijk activiteiten gezamenlijk binnen de wijken/kerken dorp/regio (Doorn);</li> <li>- plan activiteiten voor het dorp, gericht op ontmoeting;</li> <li>- zoek weer contact met degenen die afgehaakt zijn;</li> <li>- onderhoud contact met de gemeente Utrechtse Heuvelrug/organisaties die zich richten op zij die ondersteuning (niet alleen financieel) nodig hebben.</li> </ul> Formatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.5 predikant</li> <li>- parttimers die invulling geven aan de ondersteuning bij de veelkleurigheid (bijvoorbeeld het raject) en de segmentatie (als voorbeeld ondersteuning bij jongerenwerk/ middengroep). De parttimers behoeven geen afgestudeerd theologen te zijn; kerkelijke werkers zijn eveneens welkom. Aanstelling (formatie/tijdsduur) afhankelijk van de doelstelling;</li> <li>- t.b.v. mensen met beperking aanstelling door de diaconie;</li> <li>- kortom mensen voor stenen;</li> <li>- de professionals worden ondersteund op projectbasis door gemeenteleden.</li> </ul> Organisatie/middelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kleine AK (max 5 leden);</li> <li>- maximaal 2 wijkgemeenten;</li> <li>- kleine wijkkerkenraden (max 5 leden);</li> <li>- 1 kerkgebouw, waar bijv. op zondag om 10.00 uur 2 diensten worden gehouden en om 12.00 uur ruimte is voor</li> </ul>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>een bijeenkomst met jongeren; - sluitende begroting en investeringsplan.</p>
27.	<p>Graag wil eerst ingaan op de financiële positie van de pkn Driebergen. Er is ons voorgehouden dat deze in 2026 niet meer houdbaar is dit onjuist. De verkoop van de pastorie heeft een bedrag opgeleverd van ongeveer 800.000 euro na aftrek van het tekort over 2023. Dus onze financiële positie komt beslist niet in gevaar in 2026, bij een tekort van ongeveer 120.000 per jaar. Onze droom van wat er gebeurt dat er weer meer jongeren in de kerk komen en er 1 pkn kerk in Driebergen is die weer vitaal door kan gaan en alle verschillen geen rol meer spelen. Hoe krijgen geloof, hoop en liefde dan weer vorm: door eenheid ontstaat weer geloof, hoop en liefde. Wij proberen op onze leeftijd nog mee te doen met praktische dingen. Dienstbaar aan de samenleving: wij denken dat er meer gedaan moet worden naar de samenleving, daar de regering zich steeds verder terug zal trekken. De structuur: men zal moeten streven naar goede bestuurders die een bepaalde richting voor ogen hebben.</p>
28.	<p>Om financiële redenen is nog maar 1 kerkgebouw beschikbaar, daardoor samengaan van gelijkgestemde gemeenten (Catharijne en Immanuel). Diensten met preek en gezang blijven. Geen of beperkte mogelijkheid tot spreekbeurten over persoonlijke interesses die ver gezocht zijn 'm.b.t. de kerkdienst. Door bij elke dienst de geboden voor te lezen wordt duidelijk wat een christelijke levenswijze inhoud. Dienstbaar zijn door hulp en advies waar dat gewenst en mogelijk is.</p>
29.	<p>Ik zie een kerkelijke gemeente voor me die bestaat uit de samensmelting van Immanuel, Catharijne en Traject 24 met wisselende diensten voor jong en oud. Waar plaats is voor schuldbelijdenis en vergeving en Gods Woord centraal staat.</p>
30.	<p>Mijn droombeeld voor de PGD - één kerkgebouw met 2 verschillende kerkdiensten. Eén meer liturgisch-oecumenisch met orgel en cantorij. Eén meer evangelisch-orthodox met orgel, piano, combo. Twee predikanten, een kerkenraad. De gemeente van Christus die getuigend, dienend en enthousiast bekend staat. Waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn en we opgehouden zijn elkaar en anderen de maat te nemen.</p>
31.	<p>"Maak mij heilig, puur en rein/ Maak ons heilig puur en rein Daadwerkelijk: hoe zijn we aantrekkelijk? We zijn in de wereld maar niet van de wereld. Gebruik niet het woord Partner, maar je man of je vrouw, je echtgenoot of echtgenote Leef de liefde vóór binnen je gezin, of/ en daarbuiten Israël, Gods volk, onze broeder"</p>
32.	<p>"Thuisgemeente zijn voor jongeren in geloof verwijzen; in hoop voorleven; in liefde hen zien/ kennen Werken aan onderlinge verbondenheid, bijv dag met de kerk Iedere wijk vanuit de eigenheid"</p>
33.	<p>Biddend aanwezig zijn in dit dorp e.o. om werkend Jezus' liefde te delen, ieder vanuit zijn eigen talenten - zoals Paulus schrijft oor, oog enz.</p>
34.	<p>"Zorg voor huwelijken, bijvoorbeeld marriage course Zorg voor opvoeding: ouders bij elkaar brengen, bv opvoedingscursus Doen of blijven doen wat al gedaan wordt voor de mensen met beperking (GK), maaltijden Werken aan onderlinge verbondenheid, bijv dag met de kerk"</p>
35.	<p>"Dat we als broers en zussen in eenheid en liefde met elkaar omgaan! Dat we op onze knieën God vragen om Zijn leiding, om Zijn Genade en hulp en ons de weg te wijzen Dat we eensgezind verlangen naar de wil van onze Vader, naar zijn Geest: niet mijn wil, maar UW WIL Wanneer wij zo met Hem omgaan (in totale afhankelijkheid!) en met elkaar, dat we een heerlijke geur zullen verspreiden in onze omgeving (dat volgt) Mijn verlangen is dat we in zo'n grote nood komen dat we wel moeten uitroepen naar God Gaat over ZIJN en over wat we DOEN"</p>
36.	<p>Samen zijn we sterker, kunnen we meer. Het is ook fijn om elkaar beter te leren kennen. Echter, voor mij is de vertrouwdheid van Traject24 erg belangrijk, ik voel me thuis in deze vorm, de openheid, de liederen enz. Op deze manier krijgen geloof, hoop en liefde vorm, elkaar kennen positief het geloof belijden. Jezus volgen, elkaar daar in ondersteunen, erbij inspireren.</p>
37.	<p>"Verdraagzaam zijn en je christen zijn met elkaar delen met alle respect voor elkaar wat ook je achtergrond is. Samen met wie je ook tegenkomt in vrijheid, met de inhoud vd Bijbel als basis, omgaan."</p>
38.	<p>"Dan zijn/ of hebben de kringen (een kracht van T24 denk ik) laagdrempelige avonden en betekenen zij ook iets voor de omgeving Een concreet voorbeeld 1: Dan zijn er meerdere groepen die met elkaar eten. Wij zijn nu al deel van een (interkerkelijk ) groepje. Zelf help ik jaarlijks een eetgroepje opzetten. Een concreet voorbeeld 2: Dan zijn de kringen niet allemaal meer zo homogeen samengesteld. Gevolg: Dan is de samenstelling van T24 niet meer zo blank/ werkend/ welgesteld, maar hebben we andere doelgroepen bereikt."</p>
39.	<p>"Dat de gemeente een betrouwbare getuige van Jezus Christus is. Dat de gemeente vasthoudt aan de Bijbelse boodschap Dat er ruimte is voor jongeren en jonge gezinnen"</p>

## Uw of jouw droombeeld

	Dat er eenheid naar buiten is en verlangen om anderen te laten delen in het hart van Christus Dat er ruimte is voor diversiteit in geloofsbeleving, ook qua muziek."
40.	"Inspiratie plek! Ook en juist voor niet-leden Meer gebed en vieringen etc. Namens de kerken 1 plaats altijd open (ook voor jongeren!) Rode Kruisgebouw kopen of huren? maatschappelijk relevant: st Present?; meer kleuren (mensen en vorm) Groen! En minder log.. Kost wel offers (mss gehaat worden...), tijd, maar de oogst ;-)"
41.	Mix van alle gemeentes
42.	"Een kerk zijn waar Christus centraal staat en Zijn Woord gezaghebbend is Een kerk waar 'buitenstaanders' aankloppen voor hulp"
43.	"Een kerk voor jong en oud Evangelisch karakter is duidelijk merkbaar/ herkenbaar Veel muziek! Informeel diensten. Jongeren centraal/ er bij betrekken"
44.	"Mijn droom voor de kerk is, nadruk op de overeenkomsten!! = Geloof, hoop & Liefde! Aantrekkelijk zijn voor de buitenkerkelijken, iedereen welkom Veel muziek, ook andere, ook orgel, klassiek Vooral openheid naar elkaar Wijsheid voor het bestuur en vormgeven van de gezamenlijkheid"
45.	"Hippe koffiebar voor ontmoeting Samen klusjes doen Kinderkoortje veel muziek enquête bij niet kerkelijken"
46.	"Dat de gaven van de Geest meer mogen werken dat alle generaties meedoen en er verbinding tussen de generaties zal zijn een plek in Driebergen waar mensen binnen kunnen lopen voor gesprek en/of gebed een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en gelegenheden zijn om te praten over wat hen bezighoudt en hoe Jezus daarin relevant kan zijn aanbiddingsavonden met mogelijkheid voor ministry thema avonden die niet specifiek kerkelijk zijn, maar ook aansluiten bij vragen vd ongelovigen om zo contact te leggen met mensen die Jezus nog niet kennen Meer momenten om gezamenlijk te bidden en te luisteren naar Gods stem en van hieruit ook Gods hart voor Driebergen en Zijn plan te leren verstaan Met mensen oplopen die het moeilijk hebben Jezus is gekomen om gebrokenen van harte te verbinden → veilige setting om te durven delen waar onze gebrokenheid is. Kwetsbaar durven zijn."
47.	Een groeiende gemeente met veel jonge mensen en kinderen met inspirerende sprekers, muziek en voor aandacht voor elkaar. Uitnodigend naar anderen
48.	"Meer voor elkaar zichtbaar zijn en samenwerken Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke startzondag Groei blijven stimuleren voor jongeren en hen vasthouden"
49.	"Een hechte open geloofsgemeenschap die zich kenmerkt door: persoonlijk geloof/ relatie met God, bijbel/ gebed centraal in eigen leven eigen cultuur/ informeel warm en toegankelijk voor iedereen dienstbaar visionair hart opbouw van mensen/ tieners/ kinderen zodat we stand kunnen houden Vergelijk: Gezin met hechte/ warme/ opvoedende basis + naar buiten uitgaand"
50.	Diaconale projecten gedragen vanuit de PGD als geheel ipv per wijkgemeente
51.	Lekkere stoelen, want we moeten lang zitten. Hoger podium/ grotere band; meer variatie in muziek; eventueel kortere diensten/ themadienst/ feest; meer filmpjes/ visualisering! Christelijke levensstijl als lifestyle, toegankelijk, zichtbaar als inspiratie voor Driebergen Meer community (eigen opbouw) → tbv gemeente Driebergen (beschikbaar) meer jongeren, jongerendiensten ander tijdstip dienst? Maaltijd/sport + dienst variatie in muziek/ zang meer diensten PGD samen → groter gebouw actuele thema's

## Uw of jouw droombeeld

	<p>techniek actueel verbindingen tussen diensten</p>
52.	<p>Als toffe tekst geleerd wordt, deze dan in detail bespreken in de preek → de toepassingen ervan en dan de hele dienst daarom heen draaien ipv iets nieuws dus ook liederen die aansluiten op toffe tekst</p>
53.	<p>fusie tussen de drie wijkgemeentes meerdere diensten per zondag diensten met eigen stijl/ karakter/ inhoud zichtbaarder zijn in het dorp activiteiten/ thema avonden die in het dorp breed wordt uitgenodigd: bijv. politiek, jeugd en gezin, zingeving</p>
54.	<p>lekkere lunch na de dienst, misschien avonddiensten meer actuele muziek/ grotere band meer ontmoeting , dus elke week een ander persoon die vertelt wie hij/ zij is en wat hij/zij doet en waarom hij/zij naar de kerk gaat. Is eng, maar dan word je wel kwetsbaarder langer zingen, kortere preek (structuur weglaten) kinderdiensten waar preek meer gefocust is op kinderen/ jongeren met de tijd mee, visualiseren soort ""discussie"" tijdens preek/ vragenronde"</p>
55.	<p>Herkenbaar, open plek voor alle mensen/ bezoekers van Driebergen Kinderen centraal (onzelf ook uitdagen als kind te denken) een kerk die durft taal van de buitenwereld te spreken en doen: van buiten naar binnen</p>
56.	<p>We delen ons geloof in God en prijzen Hem Zijn betrokken op elkaar en steunen elkaar Aandacht voor anderen buiten de gemeente Een taak op je nemen wat er gedaan wordt Leren over het Woord van God, zodat we groeien in geloof Dienstbaar aan de samenleving mag wat meer uitgebreid worden, nog geen idee wat Graag wel de twee kerkgebouwen houden voor diversiteit</p>
57.	<p>"Ik denk aan Matth 5: 14-16 Je licht laten schijnen zodat de mensen de liefde van God proeven, zien, meemaken en Hem daardoor de eer willen geven Jezus noemt dit zelf in de Bergrede. Dus ik dat Hij daar Zijn Geest aan wil verbinden, als wij ons willen inzetten om licht te willen verspreiden"</p>
58.	<p>Een plek van aanbidding Een plek waar iedereen welkom is. Waar dagelijks mensen zijn om te luisteren naar anderen Samenwerking met scholen en/of voedselbanken Wandelclubjes voor al die mensen niet alleen willen lopen Meer "bezem zoekt steel" apps Kinderclubs of huiswerk klassen voor mensen met minder geld Evt ondersteuning van scholen door de ouderen waarmee onze kerk vol zit, maar wel op vraag van de scholen. Een kerk met een kinder/ jeugdkerkenraad, zodat de jeugd ook invloed heeft op hoe de kerk er uit moet zien.</p>
59.	<p>Andere pastoraat structuur Ander gebouw: we gaan hier uitgroeien Meer samenwerking waar mogelijk met andere gemeenten meer zorg voor armen en migranten veilig systeem voor jeugdwerk opzetten (AVG?) Iedereen welkom bij iedere kring → een meer open structuur Open koffie ochtend voor mensen uit de buurt → met een goede cappuccino meer standaard en niet altijd een bijzondere dienst met iets extra's buiten kerkdienst om een plek voor jongeren om samen te komen kampweekend voor jongeren kan relaties versterken verdiepingsdiensten extra organiseren met meer inhoud en Bijbelkennis en -uitleg Meer zorg en liefde voor elkaar</p>
60.	<p>"De basis is de bijbel en dat is meer dan genoeg. We hoeven niet iedere kerk opnieuw uit te vinden. Blijven werken aan verdieping en groei Meer Evangelie Er zijn voor ongelovigen"</p>
61.	<p>snoep, ballenbak eigen kerkgebouw tienerdienst tijdens gewone kerk tv binnenspeeltuin chillhoek"</p>

## Uw of jouw droombeeld

62.	Een kerk waar Jezus regeert en waar we in Geest en Waarheid de samenleving kunnen dienen Wat betreft inrichting, zie bij "Samen Jong" een gedegen onderzoek Praktisch (?) hiermee belangrijk om basting (?) uit de weg te ruimen Uit PGD verband, gaat niet om denominaties Veel meer ruimte voor aanbidding en jongeren, geef hen een rol veel meer ruimte voor 24/7 gebed echtheid voorleven, verschil samenleving maken
63.	Ruimte om andere nieuwe mensen uit te nodigen en minder tijd aan instant houden van het eigen clubje De kerk als ontmoetingsplek na de dienst en doordeweeks. Dat mensen gewoon binnen kunnen lopen om te praten, te eten, (dorps) gemeenschap te kunnen zijn
64.	Een grote volle kerk ruimte voor verschillende vormen in muziek, preek, verkondiging meer avonden door de week in de kerk voor jeugd e.d. workshop avond/ verder doorpraten/ verdiepen betrokken bij thema's die spelen in Driebergen Open doordeweeks. Mensen kunnen binnenlopen
65.	"Ik zie kleine geloofsgemeenschappen (die in een huiskamer bij elkaar komen), die het geloof en het leven met elkaar delen en een keer per maand in groter verband samen komen Er is dan grote behoefte aan homogeniteit (verdieping in relatie tot God), omdat de druk vanuit de maatschappij/ de wereld enorm toeneemt."
66.	Mijn droom is dat we een zelfstandige gemeente worden met grote liefde voor Jezus en de mensen om ons heen, gebaseerd op de principes van "Samen Jong" geleid door de Heilige Geest. In samenwerking met andere gemeentes (op sommige punten) maar zonder PGD constructie. Zonde van de tijd en energie, dient geen doel
67.	Een tienerdienst, want de preek is saai en een glijbaan
68.	"De kerk als een vindplaats van een persoonlijk geloof in Jezus waar mensen worden opgebouwd in hun geloof via kringen, op voedingsavonden, toerusting in huwelijk e.a. Een plek die relevant is voor mensen buiten de kerk. Geloof dat handen en voeten heeft voor de kwetsbaren; een groene, gelovige gemeenschap"
69.	Een kerk waarin we kunnen groeien in onze relatie met God en hierdoor aantrekkelijk, uitnodigend zijn/ worden voor onze omgeving (verder heb ik voor deze vraag nog meer tijd nodig)
70.	Dat wij een levende gemeente zullen worden, groeiende met een eigen identiteit, een eigen gezicht in een eigen huis om samen te komen en mijns inziens versterken wij iedere gemeenschap en niet door alles op een hoop te gooien
71.	Hoe dienstbaar aan de samenleving. Wat gebeurt er in en vanuit de kerk → verbinding zoeken in Driebergen: met de moskee, in gesprek en op bezoek bij elkaar; als kerk sociale initiatieven intensiveren voor geheel Driebergen; uit de kerkelijke bubbel; lezingen op gebied van kwetsbaren → meer optrekken tussen 3 gemeentes → inzetten op jeugd (breed)
72.	Een gemeente die naar elkaar omkijkt, waar mensen elkaar ook praktisch helpen → nog meer sociaal netwerk? Waar iedereen er mag zijn (alle leeftijden) en de drempel om mee te werken laag is in een hedendaagse vorm, waar mensen met een niet-kerkelijke achtergrond zich thuis kunnen voelen
73.	"Dienstbare gemeente online uitwisseling: vragen aanmelden & opgepakt worden. Alles vindbaar in palet van aanbod/ to do waar mensen zich voor kunnen opgeven (mountainbiken/ eten/ huisvesting/ hulp/ financiën) Moderner & nieuwe muziek gebouw/ eigentijds Invulling dienst ruimte voor geest/ creativiteit, niet statisch/ getuigenis/ vrije ruimte giften ook op website: heldere visie geld Wat draag ik zelf bij: creativiteit/ andere werkvorm in dienst toevoegen; website (aanbod verhelderen); visie en moderniseren (gebouw) meedenken Samenwerking? Gebouw zelfde idee over? Financiën meerwaarde samen?"
74.	Ik heb in deze kerk nog de gaven dan de Geest niet gezien
75.	Alles laten zoals het nu gaat, we zijn blij en dankbaar met hoe het nu gaat. sociale verbinding is een belangrijk onderdeel in de kerk en buiten de kerk in de kringen en individueel zoals gebed met elkaar en voor elkaar verbindende activiteiten
76.	Niet een kerk die bidt: "Heer ontferm U", (dat heeft Hij al gedaan), maar een kerk die zich ontfermt, door individuen/ leden. Gestimuleerd om het verschil te maken door biddend in actie te komen om Gods ontferming te laten zien, te beginnen in eigen omgeving, "ongeorganiseerd", maar van Bovenaf geleid.
77.	Omzien naar elkaar. Alle wijken samenwerken, samen diensten doen. Gebruik maken van wat ons bindt, probeer over verschillen heen te stappen



## Uw of jouw droombeeld

	<p>Meer activiteiten vanuit alle wijken samen. Open zijn/ staan voor alle inwoners</p>
78.	<p>"In 2030 houdt de Protestantse Kerk van Driebergen nog steeds de lofzang voor God gaande. Concreet betekent dit dat er wekelijkse diensten worden gehouden waarin gezongen wordt uit de psalmen, de overige liederen uit het Liedboek en waarin de Taizé-liederen klinken. Ook is er een cantorij. Uiteraard wordt daar naast in de diensten het Woord verkondigd. De andere poot van deze kerk wordt gevormd door haar bijdrage aan het leningen van de noden in de wereld. Dat betekent dat zij midden in de wereld moet staan zodat zij die noden kent en daar adequaat op in kan spelen."</p>
79.	<p>Algemeen: Bij alles wat speelt is de onderlinge betrokkenheid van de leden in de wijken erg belangrijk. Op de PGD-app staat een integrale lijst van gemeenteleden. Voor die betrokkenheid verdient het aanbeveling om naast een integrale lijst met namen, ook een overzicht op te nemen voor de drie wijken afzonderlijk.</p> <p>Middelen: In de notitie 'Samen kerk voor Driebergen' staat de zin: "Een van de veranderingen is dat we over twee jaar niet meer de middelen hebben om te houden wat we hebben". Het is een zin die voor de hele gemeente geldt. Waarom worden -voor de directe betrokkenheid- de middelen niet per wijkgemeente inzichtelijk gemaakt? Voeg daarbij een overzicht aan de hand waarvan kan worden afgeleid hoe hoog in principe de vaste bijdrage aan de kerk/wijkgemeente moet zijn. Een financieel overzicht zal in het begin van elk jaar beschikbaar moeten zijn, zodat bij de Actie Kerkbalans er een financiële leidraad is voor het bepalen van de financiële bijdrage voor dat jaar.</p> <p>Wat vraagt God van ons als kerk in Driebergen: Is het een optie om te denken aan het opzetten van een missionair project, met daarbij hulp van een ter zake kundige? Bij de opzet en uitvoering moet dan wel rekening worden gehouden met de samenstelling van de drie wijken.</p>
80.	<p>Een open gemeente zonder drempels voor iedereen die een plek zoekt om zichzelf of anderen te vinden. Eén kerkgebouw waar op diverse manieren geloof beleden kan worden. Een vooraanstaande plek als het gaat om moderne normen en waarden die passen bij de hedendaagse maatschappij en die mensen een richting kan geven. De kerk als sociaal ijkpunt die mensen wil helpen, maar ook een beroep doet op hun eigen verantwoordelijkheid. De kerk zal (nog) praktischer moeten worden om haar belangrijke plaats in de maatschappij te behouden.</p>
81.	<p>Een levende kerkgemeenschap, de deur staat open voor iedereen, veel verbindende interactieve activiteiten, we vormen samen 1 kerk.</p>
82.	<p>"Aangezien ik meer een realist dan een dromer ben zie ik voor mij, zoals ooit de bedoeling was van PKN, dat wij allemaal in Driebergen in 1 kerk zullen kerken. Als één gemeente. Eén kerkenraad en één gebouw. Misschien 2 voorgangers. Geen tekort tav het financiële plaatje. Met net zoals nu ... oog voor elkaar. Dat is mijn "droom" voor 2030. Succes met deze aktie !! 🙏 "</p>
83.	<p>Hoe de kerk eruit zal zien in de komende jaren weten we niet, maar dat we toch wel heel graag willen dat de kerk zal blijven bestaan! Met het ouder worden is het moeilijk om nog erg actief te blijven met werk voor de kerk! Maar hoe nu verder? In ieder geval blijven bidden om wijsheid! Misschien moeten we als kerk toch meer samen gaan werken! Meer gezamenlijke diensten om zo kosten te besparen? Ik ben zo blij om bij deze gemeente te horen! En hoop dat we kunnen blijven bestaan! We kunnen dromen van een mooie toekomst maar het is wel, bid en werk! We kunnen niet zonder de kerk. De kerk vooral open stellen aan buitenstaanders!</p>
84.	<p>Maakt veel bij mij los, en de tijdgeest en de hoogconjunctuur lijken een niet te nemen hindernis. De kerngedachte die bij mij ontstond is die van het Pinksterfeest, waar het alles delen de cultuur in beweging bracht. Nu heel andere tijd, maar het echt er voor elkaar zijn, dwars door alle maatschappelijke huisjes heen, daar zouden nog veel meer door gedreven moeten worden. Als gemeente zouden we ons een taak moeten stellen waar we samen niet omheen kunnen. Een ieder op zijn of haar mogelijkheden. Kunnen we (zoiets) aan? Polarisatie, of te secties. Ik wens dat er een project keus kan worden gevonden om de gemeenschapsdrang verder te ontwikkelen.</p>
85.	<p>De kerk is in 2030 een gemeenschap van mensen die naar elkaar omziet en naar iedereen in het dorp Driebergen. Het kerkgebouw is daarbij een ontmoetingsplek voor zondagse samenkomsten waarbij de deur wagenwijd openstaat voor iedereen. De gemeenteleden hebben allemaal hun eigen talenten die gezien worden</p>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>en ingezet tot versterking van de gemeenschap. Er is ruimte voor diversiteit en een open blik naar ieder die anders denkt. Samen zoeken we naar de beste manier om te dienen in Gods koninkrijk binnen en vooral buiten de kerkmuren.</p>
86.	<p>"De vijf punten die aangedragen worden om te gebruiken voor het beschrijven van de droom geven weinig ruimte om een eigen droom weer te geven en zijn niet duidelijk genoeg. Voor de goede orde zal ik proberen eerst de vijf punten te gebruiken waarna ik een eigen droom apart weergeef.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat gebeurt er in en vanuit de kerk in 2030?</li> </ul> <p>De indeling van de kerkdienst zoals die in de huidige diensten plaatsvindt, voldoet voor een groot deel aan mijn verwachtingen. Daarmee wil ik zeggen dat niet alleen de preek belangrijk is, maar zeker ook de onderwerpen in het begin van de dienst. Verootmoediging, boetedoening etc.</p> <p>Vanuit de kerk naar de gemeenteleden is er in 2030 goed opgezet actief pastoraat aan alle groepen binnen de gemeente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe krijgen geloof, hoop en liefde dan vorm?</li> </ul> <p>Hier kan ik niet op antwoorden want ik begrijp niet wat hier de bedoeling is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat draagt u zelf bij ? En wat mag u ontvangen?</li> </ul> <p>De bijdrage die ik in het algemeen zou kunnen geven is op communicatief gebied, maar het communicatie gebeuren moet dan wel goed opgezet en ondersteund worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe zijn wij dan dienstbaar aan de samenleving?</li> </ul> <p>Uitstraling van de kerk en het gedrag van gemeenteleden moet niet kerkelijke mensen aantrekken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe ziet de structuur van die kerk er uit?</li> </ul> <p>Wat wordt hier bedoeld?</p> <p>Organisatorisch zou ik zeggen één kerkenraad. Geen aparte wijkraden meer. Twee kerkdiensten voor twee wijken. Immanuel en Catharijne samen en Traject. Beide diensten in de grote kerk aan de Hoofdstraat met voldoende ruimte tussen de diensten. Het Hooge Licht mag dan verkocht worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mijn eigen droom.</li> </ul> <p>In 2030 hebben we een kerk waarin oprechte gemeenteleden zitten die tijdens de kerkdiensten vervuld worden door het geloof. Dit op een manier zodat ze dit geloof vanzelf gaan uitdragen buiten de kerk.</p> <p>Er is ruimte voor alle soorten groeperingen en ieder komt aan zijn trekken. De kerk straalt wel ""eenheid"" uit ook al is er verschil in geloofsbelevens.</p> <p>Er is vanuit de kerk een actief pastoraat naar alle gemeenteleden toe.</p> <p>Er wordt ruimte gegeven aan gemeenteleden die elkaar ook buiten de kerk willen ontmoeten in een ongedwongen sfeer.</p> <p>De kerk houdt zich bij de eigen taak als christelijke gemeente en geeft bij bijzondere onderwerpen richting aan vanuit het geloof. De gemeenteleden worden daarmee in staat gesteld zelf te bepalen wat wel en wat niet goed is om te doen. Er wordt dan niets opgelegd.</p> <p>De spreuk ""afpraak is afspraak"" geldt ook binnen de kerkelijke gemeente."</p>
87.	<p>Zie twee gemeenten voor me, die op gebied van diaconaat op onderdelen samenwerken. Een met een pluriforme identiteit en een met een evangelicaal protestantse identiteit. Beiden met een helder en eigen profiel. Er valt wat te kiezen.</p>
88.	<p>Een kerk met een evangelicale identiteit waar de Bijbel bron en norm is en waar gemeenteleden actief participeren, minder een domineeskerk. Een focus in de diensten op kinderen en jongeren, met eigentijdse muziek. Van onderop wordt gewerkt aan het opzetten van kinder- en tienerwerk. Samenwerken met de andere kerk(en) als dit een meerwaarde oplevert, maar een focus op het leggen van relaties vanuit de wijkgemeente. In overleg met andere gemeente(n) een aanbod voor een (Youth) Alpha cursus; Opvoedingsondersteuning, Marriage course, Ouder worden, e.a. Onderzoek doen naar wat de behoefte is in het dorp. Hoe kan daar door de wijkgemeenten in worden voorzien. In goed overleg bespreken wie/wat doet.</p>
89.	<p>Ik droom van een kerk waarin jong en oud zich met elkaar verbonden voelt. In vrijheid in geloven en elkaar ruimte durven geven in meningen en visies op het geloof. Ik droom van betrokkenheid en enthousiasme bij het organiseren van activiteiten. Dat iedereen zijn steentje bijdraagt en nieuwe initiatieven omarmd worden. En heel concreet droom ik van geen orgel en meer pianospel.</p>
90.	<p>"Ik neig naar een behoudend protestants geluid (liefst twee keer per zondag kerk) met ook af en toe een evangelische touch. Liever met Traject 24 dan met Catharijne. ik vind het een AANWINST dat mensen van de Bron zich bij ons hebben aangesloten, een verrijking!</p> <p>Als er een fusie met Catharijne komt vertrek ik wellicht naar Langbroek of Zeist. Ik vind het jammer dat er geen bondsgemeenschap meer is en ben nog lid van de GZB. We verslappen door een de vrije Bijbelvertaling te hebben en de Psalmen te moderniseren. Ik hou best van een vrolijk muziekje en heb liever een uptempo nummer icm een echte Psalm. Kortom ik ben tegen te vrije vertalingen. Voorkeur voor HSV die wij thuis gebruiken. Die is</p>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>modern en eenvoudig te begrijpen en toch dicht bij de grondtekst. Ik ben tegen kerkdiensten met popsongs (vanwege onderliggende inspiratie). Ik ben fan van echte religieuze muziek zoals negrospirituals, echte psalmen, maar ook houd ik van Adrian Snell die met zijn Passion soms tegen de stevige rock aan zit. Alles wat echt is eigenlijk. Vanuit je tenen. Soms vind ik dat er teveel 'taakjes' worden gecreëerd in de kerk. Zoals bijvoorbeeld een lector, dat kan de dominee toch zelf doen? Met weinig mensen moeten we de extraatjes wellicht een beetje minder doen. De filmavond is wel erg leuk, jammer genoeg heb ik vaak geen tijd, maar een leuk initiatief. Ik twijfel over het 'hartjesdoosje' omdat de aanmelding wat arbitrair is...waar is deze op gebaseerd. Het lijkt op aannames van mensen die denken dat het slecht gaat met mevrouw ... maar zo krijgt deze mevrouw veel aandacht omdat ze veel mensen kent. Terwijl eigenlijk niemand weet dat meneer .... het ook heel slecht heeft want ja die kent bijna niemand (terwijl diegene het ws. VEEL meer nodig heeft). Ik vind dat niet professioneel. Eerlijk gezegd erger ik (en mijn echtgenoot ook) er aan, het is vaak onderwerp van gesprek en vaak valt het mijn echtgenoot het eerst op. We ergeren ons aan mensen die een streepje voor denken te hebben. Wel graag een stoel met armleuning zei iemand tegen mijn echtgenoot...??? Why, iedereen wil dat wel, maar het zou wel gedoe worden om dat voor elkaar te krijgen :-). (bij nader inzien trek ik deze laatste zin terug, want ik wordt zelf ook een dagje ouder, misschien kom ik in aanmerking voor een extra kussentje! waar kan ik dit aanvragen?...Nee, alle gekheid op een stokje. Ik ben dus voor een duidelijk, lichtbehoudend geluid (met een vrolijk evangelisch muziekje) maar zonder de poespas. Gewoon de bevestiging krijgen dat God met je mee gaat, Zijn hand op mijn leven! en mensen die dit met je delen!</p> <p>O en namens mijn kinderen; er zouden veel meer jongeren moeten zijn. Ze heeft geen zin in jongerenbijeenkomsten met drie mensen, of catechisatie met twee mensen. Ook is het niet leuk om te horen; ""O, wat leuk dat je nog komt!"" dan voelt ze zich een beetje een uitzondering! Ook bij hen geldt puurheid, gewoon kerk zijn, geen gedoe! Dat hebben ze het liefste! Ik droom van een kerk waarin jong en oud zich met elkaar verbonden voelt. In vrijheid in geloven en elkaar ruimte durven geven in meningen en visies op het geloof. Ik droom van betrokkenheid en enthousiasme bij het organiseren van activiteiten. Dat iedereen zijn steentje bijdraagt en nieuwe initiatieven omarmd worden. En heel concreet droom ik van geen orgel en meer pianospel. "</p>
91.	<p>Persoonlijk vind ik het jammer dat de liederen die gezongen worden niet groter zijn de beamer is net niet zichtbaar</p>
92.	<p>Wij hopen dat de kerk in 2030 groter is of wordt met meer mensen</p>
93.	<p>Kerken in Driebergen die samen optrekken, zonder onderlinge verdeeldheid</p>
94.	<p>Dat we met de andere gemeenten samen gaan. De kleuren en smaken van de gemeentes zijn terug te vinden in verschillende diensten op zondag(bijv lofprijzingsdienst, Taizé dienst, traditioneel dienst, gebedsdienst, een kennis dienst, enz) , en de activiteiten door de week. De activiteiten zijn projectmatig. Er zijn activiteiten voor jong, jeugd, volwassenen, middelbaar en oud. We zijn naar buiten gericht, ook laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd, voor mensen van buiten de kerk. We zijn maatschappelijk betrokken en geven daar onze tijd aan. We vieren de diensten in een kerkgebouw en komen iedereen tegen. Ook hebben we een kerkenraad en hierin een aantal dominees, met pastorale werker en een jeugdwerker. Alle leden wordt gevraagd welke taak zij op zich kunnen nemen, net zoals bij een sport vereniging . Iedereen doet wat.</p>
95.	<p>"Ik heb de droom dat het huis van God openstaat voor alle gelovigen en ook voor degenen die God zoeken. Daarom zou de kerk zowel een ontmoetingsplaats als een retraiteplaats kunnen zijn.</p> <p>Ik droom dat de kerk ( het gebouw) daarin zo kan faciliteren dat er voor iedereen die dat wil daar heen kan voor koffiedrinken, een troostwoord, voor spelletjes en uitingen van blijdschap en kunstuitingen, ook voor diepgang en ontspanning moet de kerk zijn.</p> <p>En dat zou kunnen zijn voor kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's die dat willen en daar heen komen. Dan wordt het gebouw voor meer ledenbijeenkomsten gebruikt dan voor ere- en andere diensten.</p> <p>Concreet zouden er dingen kunnen zijn als koffiekamers, lunchmogelijkheden, maaltijden, erediensten, concerten, studies zang, woord, speelruimtes, crèche, kinderopvang, en andere dingen die we als gemeente willen.</p>
96.	<p>Dat wij een pionierskerk worden en onze dorpelingen het gewoon vinden om veel dingen samen met ons te doen en te delen.</p>
97.	<p>Wat ik voor mij zie is één PGD, met één kerkenraad en één multifunctioneel gebouw (duurzaam, energie neutraal). Er zijn meerdere (3?) wijkpredikanten of pastors, of een jongerenwerker. Op die manier kan er aandacht gegeven worden aan de verschillende leeftijdsgroepen binnen de gemeente. Op zondag worden in het kerkgebouw diensten gehouden. Verschillende soorten diensten, van traditioneel, modern, psalmen met het orgel, opwekking met een band. Door de week vinden daar andere activiteiten plaats. Activiteiten, niet alleen voor leden van de PGD maar voor iedereen. Van Bijbelkring tot soepmaaltijd.</p> <p>Er is een nauwe samenwerking met de Christelijke basisscholen. De scholen zijn welkom in het kerkgebouw voor activiteiten. Kerk en scholen houden zich samen bezig met de geloofsopvoeding van de leerlingen en de ondersteuning van de ouders daarbij.</p>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>Veel activiteiten die er nu binnen de verschillende wijkgemeentes zijn blijven bestaan. De aandacht voor ouderen in de tehuizen, de samenwerking met Bartimeus, de samenwerking met Het Grote Bos (zomerdiensten, kerstwandeling).</p> <p>Mijn droom is dat de PGD op deze manier een kerk blijft waarin je een grote verscheidenheid mensen kunt blijven ontmoeten en het met elkaar kunt hebben over zaken in het leven die ertoe doen.</p>
98.	<p>Mijn droom is dat alle mensen in Driebergen en daarbuiten Jezus mogen leren kennen, Hem gaan liefhebben en dienen. Dat de kerken weer vol mogen worden! Geloof, hoop en liefde krijgen vorm o.a. in de verschillende kerkdiensten, elke wijk met een eigen 'kleur', zodat ieder kan kiezen welke vorm het beste bij hem of haar past. Wij blijven ook in de toekomst omzien naar elkaar en vooral de kwetsbare mensen krijgen voldoende aandacht. Buiten de kerkdiensten om kunnen mensen meedoen aan gesprekskringen, themabijeenkomsten en andere activiteiten.</p> <p>Wat ik zelf kan bijdragen is niet zo veel. Zolang mijn leeftijd en gezondheid het toelaten zal ik elke zondag naar de kerkdienst komen. Ik kan vanuit huis wél bidden voor de nood in de wereld en voor de mensen om mij heen. Ik hoop dat ik zelf ook gebed mag ontvangen en aandacht mag krijgen van gemeenteleden. Dienstbaar zijn aan de samenleving: dit kunnen alleen mensen die hiervoor voldoende energie hebben. Over de structuur van de kerk weet ik niets te zeggen.</p> <p>Over de gebouwen.</p> <p>Nu hebben wij de beschikking over De Grote Kerk en 't Hoge Licht.</p> <p>Als mijn droom werkelijkheid wordt en de kerken weer vol komen zal de financiële situatie van de kerk ook beter worden. Wanneer ondanks alle inspanningen de kerk blijft krimpen zal er waarschijnlijk ook gekeken gaan worden naar de gebouwen. Misschien een hele radicale gedachte: maar denk er dan ook eens aan om op termijn de Grote Kerk af te stoten en met het kleine aantal mensen dat nog over is diensten te houden in 't Hoge Licht. De Grote Kerk is letterlijk groot, duur in onderhoud en duur wat betreft stookkosten. En om in zo'n groot gebouw met een klein groepje mensen een dienst te houden lijkt mij niet aantrekkelijk. 't Hoge Licht is kleiner, minder duur in onderhoud, makkelijker te verwarmen, de kerkzaal heeft een vriendelijke uitstraling in tegenstelling tot de Grote Kerk: die vind ik groot, plechtig, onherbergzaam, enz.</p> <p>'t Hoge Licht is op den duur wat omvang betreft veel passender bij een krimpende gemeente. Een beetje bescheidenheid zou ons als PGD sieren.</p> <p>Bovendien is het de vraag of een kleine groep gemeenteleden voldoende geld bijeen kan brengen om de Grote Kerk in stand te houden. Laten wij niet boven onze stand gaan leven! Nieuw Salem kan - indien rendabel - blijven bestaan.</p>
99.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zijn we dankbaar voor de fysieke plaatsen waar de lofzang wordt gaande gehouden, in twee kerkgebouwen.</li> <li>• De drie liturgische en theologische modellen die we nu hebben (evangelisch, een iets klassiekere vorm, en een iets hoogkerkelijker stijl) blijven herkenbaar, en trekken met hun spiritualiteit/taalregiser elk verschillende mensen. Dit is een kracht, geen zwakte. Over dat verschillend taalregister wel expliciet in gesprek gaan.</li> <li>• Traject en Immanuelgemeente vallen onder één bestuur, met twee soorten diensten, vlak achter elkaar. Immanuel begint om 9.30, en vanaf 10.40 is er gezamenlijk koffiedrinken en gelegenheid tot ontmoeting. Traject start om 11.30 uur. Dus meer wederzijdse overloop tussen beide wijken.</li> <li>• Traject blijft qua structuur bestaan uit kringen waar elk gemeentelid deel van uitmaakt. Soort van betrokkenheid van de gemeenteleden verschilt per wijkgemeente. Dit is geen nadeel, de kracht van elk model benoemen en uitbouwen.</li> <li>• De diversiteit van activiteiten, ook liturgisch/top 2000/bijbelkring/film/cantatediensten, is in Driebergen een kracht. Aantal van deze activiteiten wellicht met Doorn.</li> <li>• Kringwerk in grote gezamenlijkheid. Niet alleen voor ouderen, jongeren, adolescenten, maar ook voor professionals. Dat laatste ontbreekt nu. Niet alleen kerk voor de 'zwakken', ook voor de 'sterken'.</li> <li>• Op weg naar 2030 ontwikkeling en verbreding visie voor de burgerlijke samenleving.</li> <li>• Indien mogelijk handhaving twee kerkgebouwen, elk met een duidelijke sociaal- maatschappelijke functie en uitstraling. Elk gebouw heeft ook eigen uitstraling, door architectuur en locatie.</li> </ul>
100.	<p>Dat wij een pionierskerk worden en onze dorpelingen het gewoon vinden om veel dingen samen met ons te doen en te delen.</p>
101.	<p>Dat wij een pionierskerk worden en onze dorpelingen het gewoon vinden om veel dingen samen met ons te doen en te delen.</p>
102.	<p>Mijn droom is dat wij in de toekomst met elkaar brood en wijn kunnen vieren in een gebouw.</p>
103.	<p>Beter aansluiten bij wat mensen in de maatschappij bezighoudt door bijv. laagdrempelige gespreks-/thema-avonden, sociaal café. Ook kerk meer open voor jongeren als ontmoetingsplek. Minder vaste vormen in de kerkdienst, waar mensen niets van begrijpen - bijv. kliederkerk, Top2000-dienst of andere muziek, thema-events.</p> <p>We moeten als christenen vooral het goede doen in de maatschappij en daarbij laten zien dat als we met z'n allen nu anders denken en doen (vanuit onze christelijke waarden) de toekomst voor iedereen beter kan zijn.</p>

## Uw of jouw droombeeld

104.	In mijn droom heeft de kerk minder gebouwen. Want gebouwen zijn duur. Ik vind het belangrijk dat we in de kerk bidden voor mensen die in de oorlog zitten. Dat moeten we blijven doen. Vanuit de kerk kunnen we nog meer doen voor arme mensen, want alles wordt duurder. Bijvoorbeeld eten geven en samenwerken met de Voedselbank. In mijn droom zijn er meer gezinnen met kinderen in de kerk. En er zijn verschillende soorten diensten. Er wordt gepraat over Jezus en de discipelen. Dat vind ik mooi.
105.	Iemand uit de groep met beperking droomt dat hij de begeleiding op drums mag doen. Dus dat er een muziekgroep is die de samenzang begeleidt. Samen muziek maken geeft hem veel voldoening en dat wil hij graag delen. Hij denkt eraan om dit samen met anderen te doen die ook op trommels spelen en op orgel/piano. Muziek komt uit je hart. Hij hoopt dat er in de toekomst meer jongeren en kinderen komen en dat er meer vrijwilligers zijn voor de diverse activiteiten.
106.	Iemand uit de groep met beperking droomt dat de kerk met al zijn activiteiten blijft bestaan. Ze wenst buiten de kerk om, buiten of op het werk mensen vrede toe. Ze ziet nu veel onvrede. Ze wil graag dat we meer respect voor elkaar hebben en elkaar accepteren. Ze wenst elke dag, overal, iedereen vrede toe. Dit is een heel belangrijk punt voor de toekomst. Ze beseft dat dit bij jezelf begint, maar dat je het met elkaar moet doen.
107.	Iemand uit de groep met beperking droomt dat de kerk nog meer naar buiten gaat zoals in de Bijbel de leerlingen van Jezus deden. Hij zou de kerk als inloophuis willen. Elke dag open voor ontmoeting. Deze ontmoeting moet vrijblijvend en laagdrempelig zijn. Met ook een mogelijkheid om even in stilte met jezelf te zijn.
108.	Iemand uit de groep met beperking droomt dat de kerk voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat iedereen welkom is, jong, oud, vreemdeling, etc. Elk mens is gelijk. Ze zou graag met anderen stukjes schrijven in het kerkblad over hoe zij in hun eigen woorden de kerk zien en beleven. Ze ziet graag dat de kerk vaker open is om een kaarsje te branden en even stil te zijn. De Kliederkerk moet zeker blijven. Deze vorm van vieren is helder en duidelijk in uitleg, spelenderwijs en eenvoudig.
109.	Iemand uit de groep met beperking droomt dat het Goedenavondcafé blijft. Hij zou graag mee zingen en muziek maken, hij speelt gitaar.
110.	Iemand uit de groep met beperking droomt dat de kerk heel gezellig wordt. Wat ze belangrijk vindt, is dat er mooie muziek (piano/orgel) is en dat er mooi gezongen wordt. Ze houdt ook van allerlei koren. De kerk mag blijven waar die is.
111.	Iemand uit de groep met beperking droomt dat de kerk meer naar buiten gericht wordt. Niet zozeer als instituut, maar als gemeenschap. Voor mensen die niks te verliezen hebben en mensen zoals wij. We moeten meer naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek gaan over het geloof, maar ook over gewone dagelijkse dingen. Dan kan bijvoorbeeld in een café of restaurant en daar met mensen in gesprek gaan (zoals pater Van Kilsdonk deed). Hij droomt dat iedereen erbij hoort in de kerk. En dat de kerk stelling neemt tegen onrecht.
112.	Iemand uit de groep met beperking droomt dat we met elkaar een kerk vormen. Misschien ook in een gebouw. Er kunnen verschillende kerkelijke stromingen bij elkaar komen. We hebben dezelfde God en er is maar een Jezus. Hij hoopt dat we een regenbooggemeente worden. Iedereen hoort erbij, we wijzen niemand af. Hij droomt dat we meer naar buiten gaan om mensen te helpen, maaltijden uit te delen. Misschien een pand ergens in het centrum van Driebergen, een plek om koffie te drinken, Bijbel te lezen of om te bidden. En mensen leren kennen.
113.	De kerk als Godshuis maar een dag open? Nee, elke dag! Om binnen te kunnen lopen als je stil wilt zijn of een kaars aan wilt steken, als je de hectiek van alledag even opzij wilt zetten. Onderlinge ontmoeting die dagelijks mogelijk is. Waarbij je naar muziek kunt luisteren en kunt bidden. En acties voeren zoals voor de Voedselbank.
114.	In mijn dromen staat de kerk midden in de samenleving. "De kerk" is dan niet een gebouw, maar een gemeenschap van mensen. Dat is de kerk en van daaruit zijn we zichtbaar in de samenleving. Die gemeenschap is veelkleurig, nog veel meer dan nu al het geval is. Er zijn niet meer drie aparte wijkgemeenten. Juist met elkaar vormen ze de gemeenschap van Christus. Ontmoeting staat centraal, niet alleen binnen de gemeenschap, maar ook naar buiten. Vanuit eenzelfde geloof (waarin variaties vanzelfsprekend mogen bestaan) zijn we dienstbaar aan de samenleving. Op plekken waar nood is, of mensen (al dan niet gelovig) elkaar kunnen ontmoeten om het leven te delen. Kerkdiensten zullen er ook nog wel zijn, met zeer verschillende invullingen, zodat er voor ieder wat te kiezen valt. Een gebouw in de vorm van een ontmoetingscentrum waar allerlei activiteiten plaatsvinden, voor allerlei groepen uit de samenleving, past daar meer bij dan een kerk die voornamelijk voor zondagse kerkdiensten gebruikt wordt. De 'kerkelijke' activiteiten staan open voor iedereen.
115.	Beter aansluiten bij wat mensen in de maatschappij bezighoudt door bijv. laagdrempelige gespreks-/thema-avonden, sociaal café. Ook kerk meer open voor jongeren als ontmoetingsplek. Minder vaste vormen in de kerkdienst, waar mensen niets van begrijpen - bijv. kliederkerk, Top2000-dienst of andere muziek, thema-events.  We moeten als christenen vooral het goede doen in de maatschappij en daarbij laten zien dat als we met z'n allen nu anders denken en doen (vanuit onze christelijke waarden) de toekomst voor iedereen beter kan zijn.
116.	Eerst een puntje van kritiek: de notitie is niet geheel consistent, spreekt aanvankelijk over houden het niet vol, hebben over twee jaar de middelen niet meer daarna over dromen, vervolgens over dromen ordenen, daarna over dromen concretiseren en tenslotte wat zijn die dromen waard in de (harde) realiteit van beschikbaarheid en uitvoerbaarheid. Dit maakt de indruk dat deze stappen achtereenvolgers gezet moeten worden en dat niet duidelijk is wat prioriteit verdient. Ik pleit ervoor om van meet af aan deze stappen in samenhang en tegelijkertijd te zetten.

## Uw of jouw droombeeld

	<p>Daarvoor is o.m. nodig dat we het begrip kerk preciezer definiëren. Als volgt: gemeenschap (zorgen voor en omzien naar elkaar) missionair (present in samenleving, lokaal, landelijk en globaal) organisatie (financiën, onderhoud gebouwen en materieel, administratie en communicatie) Onderscheiden maar niet gescheiden. Mijn droom is vertrouwen op de hoop dat we niet losgelaten worden en dat de Heilige Geest ons altijd weer kan inspireren en troosten (waarom horen we daar alleen bij Pinksteren over?) en praktisch ontmoeten (kunnen we niet over en weer als 3 wijken af en toe elkaar in de diensten ontmoeten, kennismaken en zodoende van en aan elkaar leren?). met als voorbeeld van de eerste christengemeenschappen bidden, zingen en het brood breken en delen. Dit laatste graag vaker dan eens in de paar maanden, zo mogelijk iedere zondag!</p> <p>Belangrijk is de prognose hoe we er over twee of meer jaren voorstaan wat betreft menskracht en financiële middelen. Daar is meer informatie nodig vooraleer we besluiten kunnen nemen. Onze wijk telt (mijn inschatting) 80% 70-jarigen of ouder. Ik weet niet hoe het bij de andere wijken is gesteld, mijn vage indruk is dat het Hoge Licht daar niet ver vanaf zit en Traject 24 een overwegend jonger ledenbestand heeft. Hoe kunnen we het probleem van meer willen doen en minder mensen die het kunnen uitvoeren te lijf? Kunnen we niet ondersteuning vragen van het landelijk bureau van de PKN?</p> <p>Wat financiën betreft, ik zou graag meer informatie willen hebben, bijv. hoe ziet de (meerjaren) begroting er in hoofdlijnen uit? En dan ons kerkgebouw, hoe lang kunnen we de kosten (verlichting, verwarming, onderhoud) hiervan dragen? Is het wellicht een optie om het kerkgebouw te verkopen of permanent te verhuren en een kleinere ruimte te zoeken voor het vermoedelijk minder aantal gemeenteleden?</p> <p>Tot slot iets over de van onze kerkgang. Persoonlijk vind ik dat we bij het betreden van de kerk op zondagochtend en het gaan zitten voor aanvang van de dienst niet altijd getuigen van een gevoel van heiligheid, het ontmoeten van onze Heer. Ik pleit voor een heilig zwijgen als voorbereiding op die ontmoeting. We bezoeken niet een sociëteit o.i.d. Ik zou heel graag het woord devotie hiervoor willen gebruiken. Ik noem dit woord omdat dat m.i. essentieel is voor de omgang met elkaar .</p>
117.	<p>Het dromen over de toekomst van de kerk begint met het nu durven 'huilen', durven toegeven dat wij de antwoorden op de ideale kerk niet hebben. Dat we het niet weten. Dat we durven zeggen dat we het niet (alleen) kunnen. Dat we God nodig hebben.</p> <p>Onze menselijke droom is dat alle generaties elkaar ontmoeten in de kerk van de toekomst. Heel praktische droom: misschien is het wel beter te betalen en in elk geval goed voor de ontmoeting als de 3 wijkgemeenten in een gebouw kerken.</p> <p>Een andere droom is een inloophuis voor wie behoefte heeft aan warmte, aandacht, gesprek. De koffie staat altijd klaar en er is bv. een middagpauzeviering. Ook hangjongeren zijn welkom. En/of een mobiele variant: een bakfietspastor die op de markt koffie en een goed woord uitdeelt. Gaan zingen op plekken waar mensen wonen die minder mobiel zijn (verpleeghuizen). Contact maken en omzien met niet-kerkelijken. Daarbij luisteren naar wat er leeft onder mensen, oud en jong. Kerk als dienstencentrum: hulp bij gezinsproblematiek, huiswerkklussen, mantelzorgondersteuning.</p> <p>Daarbij van harte samenwerken met andere organisaties en aansluiten bij wat er al is en aanvullen wat nog mist. We dromen over een kindervakantiebijbelweek voor kinderen die in schoolvakanties niet weg zijn naar elders. Het saaie kerkgebouw opfleuren met een street-art project: graffiti op de kerkmuren.</p> <p>Meer actieve en volwaardige medewerking van mensen met een beperking in de kerk.</p> <p>Buddy's zoeken binnen en buiten de kerk voor de groep met beperking.</p> <p>Ook in de toekomst is het belangrijk dat er een vrijgestelde (=betaalde) pastor blijft voor de mensen met een beperking.</p> <p>In de kerkdienst van de toekomst schrikt een buitenstaander die binnen komt niet meer van de Tale Kanaäns, maar begrijpt wat er gezegd wordt en gedaan.</p> <p>De kerk van de toekomst vind je ook bij mensen thuis, die bv soep eten met mensen uit hun straat of een koffieochtend houden in hun eigen huis.</p> <p>In de kerk van de toekomst vertellen we elkaar ook meer (getuigenissen) van waar we Jezus gezien hebben in Driebergen. Niet letterlijk, maar wel herkenbaar.</p>
118.	<p>Dat we als Catharijne open blijven staan voor iedereen. En dat de andere wijkgemeenten dat ook doen. Dat LHBTI+ welkom zijn en voluit mee kunnen doen.</p> <p>Dat we meer met elkaar kunnen samenwerken als verschillende kerken.</p>
119.	<p>Waar ik van droom is dat we ooit een Protestantse gemeente Driebergen zijn, zonder afzonderlijke wijken. Met onze eigen inbreng en zaken waar we goed in zijn samen kunnen delen. Niet langer 'zij' tegenover 'wij', maar bezig zijn met ons geloof belijden binnen de muren van de kerk, maar ook daarbuiten.</p> <p>Dat mensen verwonderd kijken naar wat er gebeurt en er wellicht een graantje van mee willen pikken. Geloof, hoop en liefde met en voor elkaar.</p> <p>Omzien naar de ander in nood, een hand op een schouder, een duwtje in de rug.</p> <p>Paradijs op aarde, vrede in de wereld en in onze harten. Wat zou dat een mooie droom zijn!</p>
120.	<p>De kerk is in 2030 hopelijk toch een plaats waar mensen samen komen – gelovigen en anderen.</p> <p>Een kerk waarin preek en liederen kracht en steun geven waardoor je je gesterkt voelt.</p> <p>Een kerk ook, waar verschillende wijkgemeenten samen komen in een gebouw en wellicht ook samensmelten.</p>

## Uw of jouw droombeeld

121.	Droom over meer kerk naar buiten. Dat zal mede komen omdat er meer vragen (om hulp en dienstverlening) op de kerk af zal komen. Vanwege eenzaamheid en sociale problematiek. Het omzien naar elkaar zal toenemen in een kerk die haar deur daarvoor open heeft staan. Uitdaging is daarbij wel om voldoende mensen te motiveren om hiervoor beschikbaar te zijn.
122.	In 2030 is Nieuw Salem verbonden met Koek & Ei en vormen ze een team die het restaurant runnen en het zalencentrum. Dat veel meer dan nu functioneert als dorpshuis met allerlei faciliteiten en verbindingen met andere organisaties. In 2030 zijn de houten deuren van de kerk aan de Hoofdstraat vervangen voor een transparante entree die meer uitnodigend is. En is de kerk elke dag open, net als Koek & Ei en Nieuw Salem. Als ruimte om rust te zoeken en te reflecteren en een luisterend oor te vinden. In 2030 is de kerk de plek waar je terecht kunt als je wat wilt betekenen voor een ander en voor de samenleving. De kerk koppelt vrijwilligers aan hulpvragen en vormt zo een verbindende factor in het dorp. In 2030 is de kerk de plek waar groepen en mensen met heel verschillende opvattingen elkaar ontmoeten voor stevige debatten met de intentie elkaar beter te leren verstaan en begrijpen. In 2030 is de kerk helemaal groen geworden. De liefde voor de schepping wordt praktisch handen en voeten gegeven, doordacht en gevierd.
123.	Mijn droom is dan de kerk in de toekomst in elke straat van Driebergen te vinden is. Doordat in elke straat wel een huis staat waar mensen welkom zijn om te praten over de zin en onzin van het leven, over hun inspiratie. En samen het leven vieren. Doordat in elke straat mensen naar elkaar omzien en zorg geven waar nodig.
124.	De kerk heeft over een paar jaar een 'winkel' op de Traaij. Daar kunnen mensen binnenlopen als ze iets willen weten over de Bijbel en God. Als ze een luisterend oor zoeken voor hun zorgen. Als ze advies willen over hoe je groener kunt leven. Als ze praktische hulp nodig hebben en als ze die willen geven. Een winkel waar aandacht en liefde pro Deo is. En waar je goede doelen kunt sponsoren.
125.	Nu houden we als kerken 6 diensten op zondag in de zomer op het vakantiepark het Grote Bos. Over een paar jaar zijn we als kerk de hele week present voor wie vakantie viert en juist dan rust en ruimte heeft om over het leven na te denken en wat je mag betekenen in deze wereld.
126.	In mijn droomkerk is er elke maand een cantatedienst met muziek van Bach. En elke maand een viering met een band die inspirerende popmuziek speelt. En is er een stilteviering, een Kliederkerk, een kind-op-schoot-viering, worden Bijbelverhalen uitgespeeld en nog veel meer. En is er elke dag wel ergens een gezamenlijke maaltijd waar je kunt aanschuiven. Je mag aan alles mee doen, maar ook zo nu en dan eens aan komen waaien. Voor iedereen is er evenveel liefde van God.
127.	Ik geloof in een kerk die bijv. zoals de Taizé-gemeenschap elkaar vindt in een oecumenische gemeente waarbij de viering als bron van inspiratie en bemoediging kan zijn. Loskomen van onderlinge verschillen, zoeken naar vormen van beleving waarbij ieder zich op z'n plek voelt. Te grote kerkgebouwen afstoten, passender ruimten met een liturgische hoek of kapel, de beschikbare formatie van predikanten richt zich m.n. op voorgaan, studie en ondersteuning van pastoraat. Pastoraat zal vooral van de onderlinge gemeenteleden dienen te komen. In de RK-kerk is al veel ervaring met een nog grotere krimp, we kunnen van hen leren. Dicht bij huis blijven wat dit betreft, het zal toch op plaatselijk niveau moeten gebeuren. En ik denk dat er al veel kennis en literatuur inmiddels voor handen is om lering te trekken. Gerrit, jij hebt daarover al een 2-jarige cursus gevolgd, dacht ik. NB Vanaf de beamer toegesproken worden door een "wildvreemde" adviseur, vond ik een slechte start. Houdt het dichtbij de eigen mensen. Heel veel succes met het uitstippelen van het vervolg van de reis!
128.	Ik droom dat we in de toekomst een gebouw kunnen houden waar de drie wijkgemeentes samen een thuis kunnen vinden. Dit natuurlijk voor het geval dat er een gebouw verkocht zou moeten worden. Dat gebouw is voor de omgeving/voorbijgangers open en uitnodigend. (nu is dat niet het geval met Grote kerk en Hoge Licht). Het zalencentrum zou overdag altijd open zijn om iedereen te kunnen ontvangen. Er is dan ook iemand aanwezig die bezoekers op kan vangen, ook pastoraal. Als het de Grote Kerk zou zijn, (de kerk die het meest gezien wordt omdat deze in het centrum staat) zou vanaf de Traaij naar de 9open) kerk verwezen kunnen worden. In geval van verdergaande krimp blijft er tenminste 1 fte beroepskracht, een of twee personen. Er zijn zondags en door de week gelegenheden om elkaar te ontmoeten, leden en "buitenstaanders" ook voor verdieping. Bij twee of drie diensten van de wijkgemeentes is er tussen de diensten door gelegenheid voor ontmoeting. Ook droom ik wel van wat meer gezamenlijke diensten van de wijkgemeentes, die om beurten door de wijkgemeentes worden ingevuld. Kliederkerk-achtige diensten blijven. Ik droom dat we allen als 3bergse PKN-ers samen zoeken naar de weg die God ons wil wijzen ,en wat er in het verleden pijn heeft gedaan vergeven en vergeten en vooruit kijken.
129.	Een kerk voor iedereen. Ruim denkend. Geen vrienden club.
130.	Mijn droom is dat we met elkaar zo praktisch mogelijk tot een samenwerking kunnen komen.
131.	Ik vind een droom wat te groot. Ik zou willen pleiten voor in kleine groepen hierover van gedachten te wisselen.
132.	<b>DROOM</b> Ik zie een beweging van mensen die willen leven volgens Gods bedoelingen, zoals te lezen in de bijbel. Streven

## Uw of jouw droombeeld

	<p>deze toe te passen in het dagelijks leven waarbij de diversiteit in beleven en praktische keuzes van mensen en hun mogelijkheden worden gerespecteerd.</p> <p>Onderling contact in niet te grote groepen waarin men elkaar stimuleert, motiveert, bemoedigt en dingen onderneemt. Onder andere studie van de bijbel en actuele thema's.</p> <p>De organisatiestructuur moet niet uitgebreider dan nodig zijn, niet dogmatisch en taken moeten meer op basis van bekwaamheid dan op basis van bevoegdheid worden toebedeeld.</p> <p>Hulp geven is soms effectiever gezamenlijk (diaconie).</p>
133.	<p>Een plek waar we tijd hebben (en niet in n uurtje gepropt) om elkaar te ontmoeten en waar kinderen lekker de ruimte hebben om te spelen (buiten en binnen), waar rust heerst in deze soms hectische tijden. Een oase, in de natuur waar we met elkaar mogen delen, eten en genieten van Gods zegen.</p> <p>Een droom om samen in liefde op te trekken, als broers en zussen uit allerlei verschillende kerken. Dat we niet alleen kerk-zijn op zondag maar elke dag.</p> <p>Mijn droom is dat we weer vurig verlangend zullen zijn. Vol van Gods Geest, uitreikend naar de mensen en kinderen om ons heen die God nog niet kennen. Een kerk wat in de maatschappij staat!</p> <p>Mijn droom gaat niet echt over gebouwen, meer over ZIJN.</p>
134.	<p>Realisme met de middelen die we beschikbaar hebben voor de dromen. Dromen vragen om inzet van broeders en zusters en vooral diegene die ze bedenken. Onze gemeente krimpt en het aantal mensen die de nieuwsbrief ontvangen is onder de 200.</p>
135.	<p>In mijn droombeeld ontmoeten we elkaar na de dienst of voor de dienst met koffie. In een kerkgebouw. In een zaaltje kerkdienst vieren zou ik een verarming vinden. Elkaar ontmoeten is belangrijk. Misschien mogelijk met napraten over de dienst. We zingen in de kerk met de cantorij twee wekelijks . Ik droom al jaren dat er meer kunst mag zijn in de kerk, gedichten, muziek zang schilderijen sacrale dans, beeldende verwerkingen van geloof zoals Psalmen in expressie of andere vormen . Ik heb ervaren dat meedoen aan de dienst op schilder zang, praat of bloemschik niveau mij veel verdieping en betrokkenheid geef. En dat ik het fijn vind om mensen die een beetje in mijn richting denken ,te ontmoeten. Ook het naar dingen kijken tijdens de dienst vind ik belangrijk. Het is heel fijn als er een kliederkerk is en een Taize dienst of een concert dienst of een dienst waar iemand iets over zijn schilderij verteld. Traject is gezellig maar niet mijn manier van denken. Dus ik hoop dat er twee groepen gaan ontstaan., maar dat ze wel met elkaar samenwerken en dingen doen. Zoals workshops. Films , en kerk naar buiten zijn. Je hoeft niet allemaal het zelfde te geloven De kerk moet meer doen met milieu dus zelf als gebouw zo duurzaam mogelijk. Daarnaast is bloemen van de kerk krijgen echt bemoedigend heb ik ervaren Biologische bloemen of kunstbloemen en veel bolletjes. Gelukkig is om het hoge licht een randje groen. Is er om de grote kerk ook bloembakken te zetten zodat Gods schepping te zien is.. kerk naar buiten kan zijn door af en toe een flasmopp te zingen in een supermarkt</p> <p>Er zijn te weinig mensen om te dragen. Misschien kunnen taken in stukjes gehakt worden. Er zou een busje mensen kunnen ophalen zodat er een iemand rijdt.</p> <p>Heel fijn zou zijn een ledenlijst met telefoon en e-mail adressen zodat je elkaar kan mailen Pkn breed</p> <p>Het hoge licht is een prachtige ster</p> <p>Gemoedelijker en kleinere zalen voor gespreksgroepen of andere activiteiten dan Salem en is goed te verhuuren door de week</p> <p>Salem ook voor grotere groepen</p> <p>Veel succes</p>
136.	<p>Anne van der Meiden schreef eind vorige eeuw het boek "De markt van geloven". De wijze waarop hij in dat boek een kerkelijke gemeenschap beschrijft is op termijn mijn droom voor de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg.</p>
137.	<p>Droom over de kerk van de toekomst: de kerk wordt steeds meer een evenementencentrum, met cultuur, met maatschappelijk-relevante acties tegen armoede en onvrijheid en voor mensenrechten hier en elders. Misschien is er ook gelegenheid voor muziek, zang en sport. De vaste kerkdienst op zondagochtend voorziet minder in een behoefte, men kan immers ook naar de supermarkt op zondag.</p> <p>Dit is natuurlijk voor mij persoonlijk niet mijn grote ideaal. Ik nader de 90 en ben nog verslaafd aan de regelmaat van kerkdienst-met-preek op zondagochtend. Ik hoop nog steeds dat op enige zondagmorgen mij enig geloofsvertrouwen geworden zal. Zonder al te veel drukte om mij heen.</p>
138.	<p>Mijn droom is waarschijnlijk een utopie maar wat zou het mooi zijn als we niet kijken naar onze verschillen maar naar wat ons bindt: het geloof in God en Jezus. Laten we een gemeente worden waarin we deze verbinding omarmen en vanuit ons 1 zijn openstaan voor iedereen in de wereld om ons heen. Zoals er nu regelmatig een kliederkerk plaatsvindt, zou elke zondag een signatuur kunnen hebben: een zondag vanuit Catharijne-omgeving, een zondag vanuit Immanuel-omgeving, een zondag vanuit Traject 24-omgeving. We leren dan van elkaar en krijgen een beter begrip voor elkaar door de verdieping in elkaar.</p>



## Uw of jouw droombeeld

139.	<p>ik zie een kerk in Driebergen, die is samengesteld uit 3 wijkgemeentes. Alle drie verschillend, maar gezamenlijk waar het kan. Er is een grote diversiteit in kerkdiensten: kliederkerk, samen met Grote Bos, maar ook een 'normale' dienst. Deze diensten zijn wisselend opgezet door de verschillende wijken.</p> <p>Daarnaast is en blijft het een kerk die zich sterk op de buitenwereld richt en hier ook voor open staat.</p>
140.	<p>Veel samenwerken , gezamenlijke diensten organiseren, predikanten wisselen, elkaars diensten bezoeken c.q. stimuleren, indien mogelijk (organisten en pianisten) wat meer hemelhoog en opwekkingsliederen zingen, eventueel voor de dienst wat oefenen met een geschikte pianist.</p> <p>Opnieuw een (smoelen) boekje uitgegeven van alle kerkleden (T24, Catharijne en Immanuel) met behoud van privacy voorwaarden.</p> <p>De banner (durf te geloven) om het half jaar vervangen met een tekst, geïnspireerd door en voor jongeren met een jongeren dienst nadat de nieuwe banner een maand hangt en door hopelijk voldoende jongeren is gelezen. De teksten moeten uitdagend zijn en in de taal van de jeugd.</p> <p>Meldpunt oprichten voor technische klusjes bij oudere mensen. Wil daar zelf aan bijdragen.</p>
141.	<p>Mijn droom voor de PKN Driebergen is dat we aantrekkelijk zijn voor de samenleving. Goede initiatieven zijn er al zoals aanwezig zijn op kerstmarkt, open monumentendag, op kleedjesmarkt bij Koningsdag. Bezoek brengen aan mensen die nog wel lid zijn, maar niet meer komen. Meer aansprekende, laagdrempelige diensten /evenementen organiseren om mensen kennis te laten maken met geloof. Meer gezamenlijke diensten. Is al begin meegemaakt door gezamenlijke kerstviering van Immanuel en Traject. Frequentie: bijvoorbeeld 1x per 2 maanden om mee te starten.</p> <p>Meer liederen uit Hemelhoog en Opwekking zingen.</p>
142.	<p>Weinig te dromen. Het scenario staat al vast, bepaald door de AK: Hoge Licht wordt verkocht en Immanuelwijk en Traject24 fuseren met Catharijne tot een PKN-gemeente.</p>
143.	<p>Dromen over de PGD in 2030</p> <p>Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: ik ben niet zo gelovig meer. En ik heb me dus oprecht afgevraagd of ik wel op deze oproep kon reageren. Maar tegelijkertijd voel ik mij betrokken bij de kerk. Het idee dat er geen kerk meer zou zijn, geen kerkdiensten waar je zomaar aan kunt schuiven, waar iedereen welkom is, het idee dat er geen predikant meer zou zijn die de verhalen uit de bijbel uitlegt, daarmee inspireert, hoop biedt, er geen liederen meer zouden zijn, geen cantorij....</p> <p>Ik ben dan wel niet meer zo gelovig, maar ik geloof heilig in de kracht van de kerk, als gemeenschap van mensen die zich laten inspireren en bemoedigen door de verhalen uit de bijbel.</p> <p>Ik hoop dan ook dat de PGD in 2030 nog steeds bestaat. In mijn droom zie ik een levende gemeente met</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerkdiensten waarin de christelijke traditie/bijbelverhalen doorgegeven worden, inspireren, troost bieden, hoop geven en bemoedigen om een bijdrage te leveren aan een betere en rechtvaardiger wereld.</li> <li>- een kerkgemeenschap waarin iedereen welkom is en men omziet naar elkaar.</li> <li>- Maar ook een kerkgemeenschap die actief omziet naar de maatschappij, en indien nodig van zich laat horen, in woord en/of daad</li> </ul>
144.	<p>Een zelfstandige T24 wijkgemeente: een hechte, open geloofsgemeenschap. Getypeerd door persoonlijk geloof, bijbel centraal, opbouw, eigen cultuur, toegankelijk, warm welkom, zorg voor elkaar, missionair hart, dienstbaarheid en alertheid op noden Driebergen breed, levend kinder-tienerswerk, sommige activiteiten samen met de andere wijken, enz...</p>
145.	<p>Mijmerend over dit thema begin ik maar met te bekennen, dat ik geloof dat de traditionele vorm van kerk-zijn - zondagse dienst, rest van de week incidenteel een gespreksgroep en verder kerk dicht – op z'n laatste benen loopt. De huidige/oude generatie kerkmensen verdwijnt langzaam maar zeker en het ziet er nog niet naar uit dat een jongere generatie de leeggevallen plaatsen gaat opvullen.</p> <p>In de loop der jaren zijn niet alleen sommige structuren wat sleets geworden, maar we zijn wellicht ook wel hard toe aan een evaluatie van wat er geboden wordt. Uitgaande van wat ik zelf ervaar en bij anderen waarneem, passen godsbeeld en geloofsbeleving veelal niet meer bij de drie-enige God van de kerk.</p> <p>Het is veel meer een God die zich manifesteert als een positieve kracht in en tussen ons allemaal met een sterk verlangen naar vrede en gerechtigheid, naar een samenleving waarin alle mensen tot hun recht kunnen komen.</p> <p>Dit verlangen is echter bepaald niet expliciet christelijk, het is er ook in andere godsdiensten het is er binnen en buiten de denkbeeldige muren van kerken, van synagogen, moskeeën enz.</p> <p>De erkenning, wellicht belijden van deze overeenkomst zou een eerste stap kunnen zijn op de weg naar een heel brede beweging waarbinnen de nazaten van de huidige kerk een plaats hebben. Daarvoor moeten dan niet alleen alle deuren altijd voor iedereen openstaan, maar ook de denkbeeldige muren neergehaald worden.</p> <p>Over tien jaar zijn we nog niet zover, maar we zouden natuurlijk wel in Driebergen alvast kunnen beginnen met het leggen van contacten met de moskeeën.</p>

## Uw of jouw droombeeld

146.	<p>De kerk in 2030 is een kerk die makkelijk toegankelijk is, dus naast een gebouw ook via PC te benaderen. Het heeft een gemeenschappelijke rol voor alle mensen met maar ook zonder geloof. Kijkt om naar de medemens in de gemeente en ook daarbuiten (buitenland). Er blijft ook een plek om samen te komen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Ik denk dat samen op weg nog verder uitgevoerd kan worden door bijvoorbeeld ook diensten te combineren met andere gemeentes ook mogelijk in buitenland, kan dan virtuele diensten zijn.</p> <p>Ook meer focus op andere activiteiten die gezamenlijk gedaan kunnen worden voor en met de gemeenschap waarin we leven.</p>
147.	<p>Samengaan met wijkgemeente Catharijne, niet te veel Oosterhuis en weinig Opwekking, een popsong op zijn tijd zou goed zijn. Meer betrokkenheid van de jeugd, in preken refereren naar belevingswereld van de jeugd.</p>
148.	<p>We zijn een kerk van verbinding. Dat begint van binnen... elk kerklid is oom/tante van iemand van ca 20 jaar jonger en iedereen is dus pupil van iemand van ca 20 jaar ouder. Zo geven we het pastoraat handen en voeten en zorgen we dat iedereen gezien wordt. Bij het echte pastoraat komen de bijzondere vragen binnen en de ouderen die geen oom/tante meer hebben.</p> <p>Als er geen pupillen zijn voelen we ons vrij mensen buiten de kerk te adopteren en zijn we open over ons geloof. Wij zijn niet bang om christen te zijn. Wij worden gevoed en stromen over. Wij zijn niet vreemd, we hebben wat te bieden.</p> <p>Wij veroordelen niet want wij weten ons vrijgesproken. Wij werken samen, staan open, kunnen luisteren en discussiëren omdat we stevig staan in onze geloofskennis en geloofsbeleving.</p> <p>Jongeren kennen de bijbel weer en voelen zich verbonden. Ouderen voelen zich verbonden. Volwassenen staan er niet alleen voor.</p> <p>Wij houden vast en worde vastgehouden. Leven uit de Geest.</p>
149.	<p>Samenkomsten:</p> <p>Elke ochtend om 8 uur een dagopening met een tekst, gebed en zegen. Stille en bezinning. Evt later op de dag nog 1, voor de pensionado's wij, de jongeren en werkenden, kunnen het wel gebruiken om gedragen te worden op het gebed.</p> <p>Woensdagavond een studieavond/bijbelstudie over actueel thema, in samenwerking met alle geloofsgemeenschappen. Het is goed om overeenkomsten en verschillen naast elkaar te laten bestaan en je er bewust van te zijn.</p> <p>Vrijdagavond Sjabbatsmaal... eenvoudige maaltijd is het nu. Houden met opening van de Sjabat.</p> <p>Zondag 2 diensten: 10:00 Traditionele dienst. Volgend het kerkelijk jaar, de traditionele dienst geeft rust/structuur en verbondenheid door de eeuwen en plaatsen heen. Kliederkerk op de 3e zondag, zodat de katholieke kinderen die de 1e zondag kinderkerk hebben ook mee kunnen doen. Kliederkerk met een 10er activiteit. 19.00 Taizé, Muziek, Jongeren, en op de kliederkerkzondag een traditionele dienst zodat er elke zondag een traditionele dienst is.</p> <p>Met de agenda's meer samenstemmen met de andere kerken in Driebergen.</p>
150.	<p>Dat we onze fouten durven toe te geven. Ook als ze gênant zijn of als dat tegen onze eer in gaat. Dat we vergeving durven vragen aan elkaar en de mensen om ons heen. Dat we ons in durven en willen zetten om fouten goed te maken. En dat we toch ook niet ons schuldig laten praten waar we onschuldig zijn. Dat we zo ons onderscheiden van de wereld.</p>
151.	<p>Een samenvoeging van beide gemeenten zou een goede uitstraling hebben naar de dienstbaarheid en samenleving.</p>
152.	<p>""""Wat gebeurt er in de kerk in 2030</p> <p>Mijn droom: Sometimes you want to go Where everybody knows your name, And they're always glad you came; Mijn droom is dit liedje uit de stokoude tv-serie Cheers, die gaat over een café, maar wel een café, waar de mensen elkaar kennen en lief en leed kunnen delen, en uiteindelijk vrolijk afscheid kunnen nemen. source: <a href="https://www.lyricsondemand.com/tvthemes/cheerslyrics.html">https://www.lyricsondemand.com/tvthemes/cheerslyrics.html</a></p>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>Maar toch maar in kerkelijke taal, is mijn droom: mooie oecumenische diensten, samen in één efficiënt milieu-aangepast gebouw</p> <p>Geen gebouw dat niet te verwarmen en isoleren valt, en klauwen met geld kost voor onderhoud (met dat geld zou je heel veel diaconale doelen en/of bijstandsmoeders blij kunnen maken, of andere nuttige zaken doen)</p> <p>Veel koffie en thee (wel echt fair trade) en niet alleen op zondagmorgen.</p> <p>Tegenwoordig komt mijn droom al een beetje uit als ik op donderdagmiddag het Hoge Licht inloop, het ruikt er naar heerlijke, vers gekookte soep. Veel mensen zitten gezellig aan tafel te wachten op een kop van die lekkere soep, en tosti's en ondertussen is het gewoon gezellig.</p> <p>Het tijdelijke buurthuis, mogelijk gemaakt door de Gemeente Heuvelrug,</p> <p>Een medewerkster van die gemeente vond een kerk een heel geschikte plaats voor deze bijeenkomsten, want het gaat om verbinding en onderling contact (en dus meer dan alleen de soep en tosti). En voor het eten wordt een moment stilte gehouden.</p> <p>Hopelijk zijn er dan meer kinderen en jongeren die blijven komen, anders kan kort na 2030 het licht uit...</p> <p>In 2030 droom ik van mooie oecumenische diensten, samen in één efficiënt milieu-aangepast gebouw. Dus geen gebouw (hoe monumentaal ook, we hoeven toch niet aan wereldse bezittingen te hechten) dat niet te verwarmen en isoleren valt, en klauwen met geld kost voor onderhoud –</p> <p>Terwijl de gemeente met dat geld heel veel diaconale doelen en/of bijstandsmoeders blij zou kunnen maken, of er andere nuttige zaken mee kunnen doen.</p> <p>Hoe krijgen geloof, hoop en liefde dan vorm</p> <p>Iedereen hoort erbij - ook aandacht voor (stille rustige) mensen die niet (meer) in de kerk kunnen komen, en dat niet van de daken schreeuwen - dat zij niet 'vergeten' worden</p> <p>Daarom ook aandacht voor vervoer van mensen die niet zelf naar o.a. Grote Bos of andere bijeenkomsten kunnen fietsen of rijden,</p> <p>Er wordt wel gezegd: 'er is altijd wel iemand te vinden', maar waar moet je beginnen met zoeken, (niet iedereen heeft zo'n netwerk), en als je wel mensen kent, blijkt toch een drempel om te moeten vragen.</p> <p>Mijn droom is ook dat er op praktisch gebied hulp geboden kan worden. Waarbij gemeenteleden hun talenten kunnen aanbieden – voor iedereen verschillend- maar dat er zo toch ook hulp is voor bijv. klusje met een naaimachine, een spijker in een muur slaan –</p> <p>Net als bij het vervoer hiervoor 'er is altijd wel iemand te vinden', maar als je niet weet waar die zoektocht begint...</p> <p>En met vergijzing zal de behoefte aan die praktische dingen ook toenemen, niet iedereen heeft kinderen of een handige buurman. Als je in Café Cheers zo'n vraag in de groep slingert, komt er vast wel een reactie.</p> <p>Dat is wel iets waarin een kerk zich kan onderscheiden.</p> <p>Kern voor kerk is toch, het Woord:</p> <p>Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij ziet, indien gij liegde hebt onder elkaar. (NBG51)</p> <p>Vgl. Joh. 13: 34-35 nieuw gebod "</p>
153.	<p>Vanuit 1 gebouw(=Grote Kerk) samenkomsten : een mix van High en Low Church, van Vorm, Woord en Aanbidding, die leidt tot gemeenschap, het ontmoeten met elkaar en met God.</p>
154.	<p>af en toe studie avonden over bepaalde onderwerpen</p> <p>de kerkbloemen naar mensen vanaf 75 jaar</p>
155.	<p>De theoloog ; Stefan Paas is van mening dat je met tenminste 75 leden nog steeds een kerk (gemeenschap) kan zijn.</p> <p>Dit is niet mijn droom. Wel een hechte, actieve, warme geloofsgemeenschap die - zoals nu - veel activiteiten opzet en uitvoert naast de erediensten als centrale plaats om de Heer lof te brengen.</p> <p>Mogelijk dat dit consequenties heeft voor nominale leden. Wanneer zij niet zichtbaar zijn is het aannemelijk dat hen op fatsoenlijke wijze gevraagd wordt om zich uit te schrijven.</p>
156.	<p>Beste reisleiders, de afgelopen week heb ik zeer hartgrondig nagedacht over mijn dromen voor de kerk in 2030!</p> <p>Ik vertel u mijn ervaringen zoals ik ze in mijn telefoon heb opgeschreven, nadat ik er over heb gedacht, gelezen en gebeden. Als voorloop op deze ervaringen is het nodig dat ik vertel vanwaar mijn woorden komen. Moeder van 3 kinderen die ik alleen heb opgevoed. later ben ik hertrouwd en met mijn man ben ik naar Driebergen gekomen om te kerken. Daar zijn we in de kerkenraad gekomen. Wij allebei zo door de jaren heen. Nadat ik aan mijn ziel heb ondervonden dat mensen je van je geloof af zouden kunnen helpen...heb ik opnieuw een 5 tal jaren nodig gehad om mijn geloof te herijken. /mijn Godshuis is weg. Zomaar... alleen een huis van steen overgebleven. Ik was ontgoocheld!</p> <p>Door beperkingen van lichamelijke aard, kom ik bijna niet meer in de kerk. Teveel en te lang in een kerk aanwezig zijn is lastig. Maar eigenlijk...diep in mijn hart, hoef ik niet meer zo nodig. En dat zeg ik, die in haar vroegere jaren opgroeide in Friesland, en daar 4 x per zondag naar de kerk ging. De details doen er niet toe. Maar ik wil maar zeggen...de kerk en ik waren trouwe bondgenoten. Nu is het weg. Het is diep gegaan. Ik</p>

## Uw of jouw droombeeld

overlegde samen met de Here God alles in mijn hart. Mijn ziel , zo kwam ik achter. Daar kon ik meer mee, dan met mensen. In mijn ziel werd ik getroost door God Geest.

Afijn...vandaar de manier van denken binnen het kader van dromen. Daarom vervolg ik nu met dat wat ik heb genoteerd in mijn telefoon. Het zijn mede gedachten ontleend van internet en andere gemeenten:

Hoe straks met de kerk:

Meer bezig met de ziel :) Daar is ie weer)

Ik las ergens over het bestaan van zielsarmoede. En dat heb ik ervaren. Mijn kinderen opgevoed binnen geloof en vertrouwen, waarvan er 2 mede de kerk hebben verlaten.

Niet perse het geloof, maar de kerk. Nu ben ik hen ook min of meer gevolgd, en begrijp ik meer waar de schoen voor hen wringt.

Het is lastig om na te denken over een kerk die nu nog niet bestaat.

Zou het meer een kerk van de stilte moeten worden? Een stiltecentrum?

Weg met het vingertje waarmee men aangeeft het geloof in de zak te hebben.

Elke week naar een kerkdienst,....wie wil dat nu nog?

De kerk zegt al 25/30 jaar dat men moet gaan vernieuwen.

Het is geprobeerd. Met tal van andere diensten. En dat is vlgs mij nou net niet DE oplossing!

Maar wat als mensen jou je Godshuis hebben afgenomen. Wat als jij je daar niet meer zo in herkent! Je hebt WEL behoefte om God te dienen en van Hem te zijn. Maar de Bijbel zegt je niet zoveel meer. Dat herken ik dan in de jongeren. In de gesprekken die ik heb met hen, en dat zijn vele gesprekken...geven ze aan dat de Bijbel hen niet aanspreekt. Nu denk ik dan: Is het de Bijbel of de manier waarop deze wordt gebracht. Komt hier de ziele-armoede om de hoek kijken?

De jongeren, mensen met gezinnen zijn erg druk. Om dan op zondag ook nog naar een kerkdienst te gaan die spreekt over ene Paulus, en wat hij vindt van hoe men met de geloofszaken moet worden omgegaan.

Tegenwoordig bepalen mensen dit graag zelf.

Dus een ongedwongen sfeer zou wellicht beter zijn. De maaltijd met elkaar houden.

Niet in een kerk, maar in kleine groepen misschien. Thuis, bij elkaar kun je de nieren proeven zeg maar. Kun je leren kijken naar dat wat je ziel nodig heeft. Want binnen de ziel vindt vlgs mij, het gesprek met de Geest plaats. Koken met elkaar, of lunchen.

God dienen door daden ipv stilzitten met het woord.

De woorden uitgesproken door een predikant zouden persoonlijker kunnen zijn. Spreek mij eens aan. Iedereen wil aangesproken zijn. Dat kan zorgen voor inclusief maken ipv buitensluiten. De kerk drempel is veel te hoog. Hier ben ik zelf mede schuldig aan. Wat voel ik mij vaak beter als ik netjes aangekleed voor God in Zijn huis aan kwam. Om dat vreemd op te kijken als er iemand kwam in spijkerbroek. De jongeren lijken stukgelopen op de regels van de kerk. We zijn ingedut in de kerk. Wij, de ouderen midden 60 ben ik, we houden ons als een kudde makke schapen en doen zoals we geleerd hebben. We eisen een goede preek. De kerkorde zegt...er moeten ouderlingen en diakenen zijn. Er moeten vrijwilligers komen. Alles wel heel logisch, maar in de vergrijsde samenleving worden op alle fronten vrijwilligers gevraagd. Voor wat hoort wat toch? En de stelling van: iets dat goed is moet je niet willen veranderen. Dit heeft de kerk genekt en zijn er inmiddels velen gesloten.

Maar in Corona tijd kregen...hoe nu kerk zijn. En zo waar....de oplossing kwam. Via de tv.

Zelf de koren vonden zo hun wegen. Vergaderingen konden worden gehouden. Maar de kerk is geen bedrijf.

En zo mag het ook niet worden geleid. Al was dit vaak wel het geval. De tv was de uitkomst. Thuis de kerkdienst beluisteren. Wat heerlijk. Mijn dochter die predikant is, vond het overigens niets. Preken voor een lege kerk. Ze vond het vreselijk. Dat is dus ook een aandachtspunt. Toch was het vervolg wel dat er meer mensen de dienst bekeken. Winst dus!

Hoe kijken de predikanten er dus zelf naar. Naar wat zij aankunnen binnen de veranderingen.

Moet de predikant in de toekomst meer een presentator zijn bijv.

Een overdenking, toegespitst op de persoon, met achtergronden uit de Bijbel. Uiteraard is de Bijbel niet weg te denken. Maar het gebruik ervan moet opnieuw worden uitgevonden. De gevestigde orde zal het te karig vinden. Maar ik denk dat het meer hout snijdt.

De lege kerken zijn de wake up call van iedere geloofsgemeenschap.

Ik als persoon heb erg veel spijt dat ik niet eerder heb mee willen veranderen. Ik vond het vrij goddeloos. Het zegt erg veel van de manier van hoe we zijn grootgebracht. Maar voor de jeugd en de jongeren moet er een gelegenheid komen om in contact te blijven met God en Zijn mensen. Alles inclusief. Met wijde grenzen vwb het gemeente zijn. Met elkaar eten, praten en lezen. Dat heb ik van een schrijver op internet. Omzien naar mensen, zegenen, het hart aanspreken, waardoor de ziel verder kan met God. Thuis, in gebed of op andere plaatsen. Heb interesse in elkaar. Ook vanuit de Bijbel gezien en gesproken. Geen wollige taal meer van een kansel. Geen rooster preken meer. Een actueel onderwerp. Dat aanspreekt met dat waarmee men bezig is.

In mijn werk als Boa moesten we een aangifte op nemen via de 7 W's....

Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarmee, Welke Wijze, Waartoe:

## Uw of jouw droombeeld

	<p>Wie: Wie zijn in het verhaal betrokken          Wat: Wat is de eigenlijke gebeurtenis          Waar: Heeft het verhaal plaats gevonden en Welke sporen zijn er          Welke Wijze: Heeft het plaats gevonden          Waarmee: Is het gebeurd?          Wanneer: Is is het gebeurd          Waartoe: Met welk oogmerk waartoe heeft het plaatsgevonden.          En dan als laatste....wat heeft dit alles met je gedaan.          Hier wil ik graag mee afsluiten. Fijn dat er een mogelijkheid is om mee te denken. Dank u wel.</p>
157.	Wijkgemeenten Catharijne en Immanuël samen.
158.	<p>"Een kerk die niet alleen op een doordeweekse dag 'opengesteld' wordt, maar zeker ook op zondag. Een (één) kerkgebouw voor alle wijkgemeenten met van een bepaald tijdstip doorlopende vieringen, voor ieders gading. daarnaast in de zalen inspirerende workshops. denk daarbij aan leren gospels zingen, lessen in duurzaamheid. Waarom niet alpha-cursussen op zondag? Wat ook bindt zijn maaltijden. Zondagse gezamenlijke maaltijden, is dat een idee? Voor de kinderen, kliederkerkachtige dingen, Bijbelse poppenspelers?</p> <p>Eén kerkgebouw zal op den duur gedwongen zijn, vanwege de financiën. Het ledenbestand van Catharijne en Immanuel loopt drastisch terug. Houd hier alvast rekening mee. Misschien moeten we wel naar huiskamerkerken. Wat te denken van een diaconaal Centrum in een van de panden van de diaconie op de Traaij. Een vast adres waar mensen op adem kunnen komen en een kop koffie kunnen drinken met een luisterend oor.</p>
159.	<p>1 protestantse gemeente in Driebergen waarin de diverse kleuren samen komen. De kleuren vinden dan hun weg in verschillende accenten van de eredienst of verschillende erediensten.          Het geheel vindt zijn weg onder 1 kerkenraad. Het steeds meer beperkte aantal vrijwilligers en de predikanten (voorover mogelijk) besteden hun tijd aan ""de kerk naar buiten"" zonder dat daarbij de interne pastorale zorg vergeten wordt.</p>
160.	<p>Mijn droombeeld voor de kerk is dat de kerk een ontmoetingsplek is voor iedereen. Gelovigen en niet gelovigen. Mensen dus die even willen 'schuilen' voor het leven, weer gevoed willen worden, contact zoeken en/of geïnspireerd willen worden. Zonder christelijke voorbedachte rade of met. Net hoe het uitkomt. Een huis van God. Met de nadruk op huis. Voor ons allemaal.</p>
161.	<p>Een droom voor onze Protestantse Kerk, is een droom alleen maar mooi? Kan er ook over inspanning worden gedroomd zonder dat het een nachtmerrie wordt?          Wat is de context van onze Driebergse Protestantse gemeente? Een paar jaar geleden wisten we niet van virussen die de samenleving plat kunnen leggen. En wat over de situatie op ons Europees continent? Kunnen we over een jaar of 5 a 10 nog geloven en denken wat we willen?          Ik bedoel, wat is de waarde van een droom die ik zelf bedenk? Iets wat een diep verlangen naar boven brengt. Maar wat als alles ineens totaal anders is – wat ik nu niet kan bedenken?          Juist in onzekere tijden geeft God Zijn houvast, door Zijn Woord en Geest. En in onzekere tijden terug naar de kern van geloven. Allerlei activiteiten en organisatie leiden af van waar het in de kern (kerk) om gaat. Verlossing en bevrijding van alles wat mensen in de klem en de machten van deze wereld gevangen kan houden – verlossing van de leegte ook. Vrede voor de stad/het dorp, onze omgeving waarin we leven (Jeremia 29).          Maar (altijd) anders dan wij denken - niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEER van de hemelse machten (Zach 4:6 – hoewel de context van deze tekst iets anders is).          De gemeente van de toekomst ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leeft dicht bij het Woord van God, de Bijbel, de (alle?) leden bezoeken bijbelkringen/ gesprekskringen, en ...</li> <li>- leeft van en door gebed, er zijn gebedskringen/-groepen waar de leden met elkaar bidden voor de kerk en de samenleving (hier en in de wereld), samen eten – waar ook anderen (buren) uitgenodigd worden en ...</li> <li>- wordt toegerust in de zondagse diensten: woordverkondiging, sacramenten, en</li> <li>- daardoor zijn de leden betrokken op elkaar en hebben oog voor de mensen in het dorp, en</li> <li>- is een plaats waar mensen kunnen samenkomen vanuit hun achtergronden, vragen etc. (denk aan de kliederkerk).</li> </ul> <p>De gemeenteleden zijn gericht op de kleine groep(en) waarvan ze deel uitmaken. Er zijn zondagse kerkdiensten. Het kan zijn dat die niet meer iedere week worden gehouden in een grote viering, maar meer in de groepen/huiskringen. Die huiskringen zijn gemêleerd, dat wil zeggen dat ze zijn samengesteld uit mensen die dichtbij elkaar wonen en tot verschillende wijkgemeenten zullen/kunnen behoren.          Wat ervaren en zien de dorpelingen in Driebergen van de PGD?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeenteleden die vanuit hun diepe overtuiging dienen in hun omgeving – denk aan de huiskringen – ieder met de gaven die hij/zij heeft. (als in 1 Pet. 2 – God verheerlijken door de goede werken zie de gemeenteleden laten zien)</li> <li>- de kerk als gebouw, zichtbaar - en een plaats om tot rust te komen / binnen te lopen, en waar ruimte is voor vragen/gesprek.</li> </ul>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>De kerken, en zo lang mogelijk de Grote Kerk - vanwege de zichtbaarheid in het dorp, zijn plaatsen waar mensen kunnen en mogen 'zijn'.</p>
162.	<p>Allereerst verwijs ik naar de gesprekken/bijeenkomsten die in het recente verleden hebben plaats gevonden binnen onze eigen Immanuël-wijkgemeente. Daar is ook een toekomstbeeld geschetst, zowel bestuurlijk, uitvoerend als financieel.</p> <p>Aansluitend op uw vraag zou mij/onze droom zijn een kerkelijke gemeente waar zoveel mogelijk christenen zich in zouden kunnen verenigen. Samen met andere Driebergen kerken proberen samen te werken en samen te kerken. Geen grote massale gemeente. Niet alles op een hoop maar onderling herkenbare groepen waar men zich thuis kan voelen. Geloven doe je niet alleen maar doe je en beleef je met elkaar. Voor zover we in onze droom naar het heden moeten kijken als uitgangspunt zijn wij blij met de huidige situatie. Wel is het zo dat de bemensing m.b.t. bestuur en uitvoering een probleem is. Het accent mag wat ons betreft op de zondagse eredienst liggen. Activiteiten daar om heen zouden wat meer van de individuele kerkleden kunnen komen als daar behoefte aan is zonder dat dit door de kerkenraadsleden aangestuurd en/of uitgevoerd hoeft te worden want daar missen we de menskracht voor. Indien de komende tijd zou laten zien dat verdere krimp van onze wijkgemeente het geval is dan is het samen gaan met Catharijne een optie om menskracht en middelen te sparen. Wel is het zo dat er in dat geval niet ""ingeschoven"" moet worden maar dat er als het ware een nieuwe kerkelijke gemeenschap ontstaat. Gekeken zou kunnen worden of meerdere diensten per zondag een optie is om a. de groepen niet te groot te laten zijn en b. de kerkelijke richting toch deels te kunnen laten bestaan. Dit alles in één gebouw. Op deze manier zou er ook een mogelijkheid ontstaan bepaalde groeperingen in onze (burgerlijke) gemeente meer of gericht te bedienen. (jeugd/buitenkerkelijke/orthodoxen/katholieken) Met betrekking tot de financiën maak ik mij niet zoveel zorgen. Gelovigen kennen ook hun verantwoordelijkheid. Mooi zou het zijn als de kerk ook door de week (wat vaker) open zou zijn. Men gewoon binnen kan wandelen voor een rustmoment of een gesprek met een predikant, ambtsdrager of gewoon een medemens. Op deze wijze zouden wij ons evangelische/zendingstaak kunnen activeren.</p> <p>Zie hier dus ons droombeeld zonder al te expliciete uitwerking maar daar is het dan ook een droombeeld voor.</p>
163.	<p>In 2030 zijn we een kleinere (wijk)gemeente dan nu. Het is nog moeilijker om vrijwilligers te vinden. Het pastoraat - omzien naar elkaar - organiseren we dan per buurt: in elke buurt zijn gemeenteleden verbonden met elkaar, die bijvoorbeeld eens per kwartaal bij elkaar komen om te praten over een geestelijke vraag, over een thema dat we in die periode in de preken uitdiepen bijvoorbeeld, en in de tussentijd via een groepsapp onderling contact houden, waarbij ieder meldt als er wat speelt en anderen dan pastorale of andere hulp bieden. Ook het gebed voor elkaar vindt een plek in dit onderling pastoraat.</p>
164.	<p>Mijn droombeeld is dat wij samen met de Catharijne wijkgemeente in de Grote Kerk onze diensten houden en één gemeente gaan vormen. Dat het traject zijn diensten en gaat houden ruimschoots na onze dienst. In de middag zodat wij de kansen krijgen contacten te leggen onder de koffie en zo nader tot elkaar komen. Dit is heel belangrijk! Naar de buitenwereld doorgaan met onze huidige activiteiten. Laat de kerk ook in zo veel mogelijk commissies aanwezig zijn, zijn stem laten horen. Wens u zegen op uw taken en zal hiervoor bidden.</p>
165.	<p>In 2030 is de PGD één vitale, bloeiende gemeente in Driebergen waar kinderen, jongeren en volwassenen zich veilig voelen en gezien en gevoed worden. Eén gemeente waar ieder, ongeacht 'denominatie', de eigen verantwoordelijkheid neemt voor het geheel, inbreng levert, elkaar aanvult én elkaar respecteert. Er zijn, in afwijking met de huidige situatie, géén afzonderlijke wijkgemeenten meer.</p> <p>De zondagse eredienst kinderen, jongeren en volwassenen, ieder op het eigen niveau, een moment van bezinning, waarbij het tot de kern komt van je zijn en waar inspiratie wordt opgedaan voor de rest van de week. In de zoektocht bij vragen als: "waar gaat het om in het leven, hoe kan ik het beste leven" voor mezelf, naar de medemens en de leefomgeving van ons allen. Zodanig dat ieder connectie voelt en beleeft met het dagelijks leven, met het echte leven. Waarbij zo nodig ook wordt ingegaan op de (politieke) actualiteit van dat moment. Bijbelverhalen geven daarvoor handvatten en blijven inspiratiebron</p> <p>Dus niet alleen de verticale lijn (voor jezelf naar God) uitdragen, maar nadrukkelijk ook de horizontale lijn, anders gezegd de intermenselijke en eco lijn. Humor en een zekere mate van luchtigheid mag niet worden geschuwd. Evenals creativiteit en de inzet van beelden en audiovisueel materiaal. En daarnaast af en toe een uitstapje naar exegese. Kinderen en jongeren horen in iedere dienst aandacht te krijgen (ook al is er bv maar 1).</p>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>PGD heeft in 2030 één kerkgebouw met kerkelijke centra beschikbaar. NI het monumentale gebouw in het centrum. Deze kerk met zijn toren is als een baken waar je de weg naar elkaar, naar de wereld en naar God kunt vinden. Alsdan zullen de drie huidige kerkgemeenschappen zijn samengevoegd.</p> <p>In 2030 heeft de PGD aansluiting bij de thema's die vanuit het landelijk centrum van de PKN worden aangereikt, zeker bij bijzondere thema's van het kerkelijk jaar zoals bv advent en 40-dagen tijd. Mede voor de doorgaande lijn naar kinderen, jongeren en volwassenen.</p> <p>De kerkelijke bestuursstuctuur is in de basis als de huidige, waarbij uiteraard de AK als overkoepelend orgaan kan vervallen.</p> <p>Momenteel zijn mijn vrouw en ik actief in pastoraat, diensten in de verzorgingshuizen en bij incidentele klussen. In 2030 zijn wij, DV, 80+ ers en zullen de 'dienstmogelijkheden' verder beperkt zijn."</p>
166.	<p>Als voorzitter van de diaconie ervaar ik hoe wij in de zorg en aandacht voor de kwetsbaren allemaal binnen de PGD samen kunnen werken en ons niet hoeven laten leiden door onze verschillende inzichten en geloofsopvattingen.</p> <p>Ik zou heel graag in de toekomst zien, dat wij in Driebergen elkaars verschillen in geloofsopvattingen respecteren, en gelijktijdig nog meer zoeken naar kansen tot samenwerking.</p> <p>Ook op bestuurlijk niveau zie ik vereenvoudiging voor mij: De vele taken die nu door sommige mensen worden verricht, worden over meer mensen met kleine taken verdeeld.</p> <p>Dit heeft ook tot voordeel, dat meer actieve leden betrokken raken door hun kleine taak bij de organisatie van de PGD.</p>
167.	<p>Als voorzitter van de diaconie ervaar ik hoe wij in de zorg en aandacht voor de kwetsbaren allemaal binnen de PGD samen kunnen werken en ons niet hoeven laten leiden door onze verschillende inzichten en geloofsopvattingen.</p> <p>Ik zou heel graag in de toekomst zien, dat wij in Driebergen elkaars verschillen in geloofsopvattingen respecteren, en gelijktijdig nog meer zoeken naar kansen tot samenwerking.</p> <p>Ook op bestuurlijk niveau zie ik vereenvoudiging voor mij: De vele taken die nu door sommige mensen worden verricht, worden over meer mensen met kleine taken verdeeld.</p> <p>Dit heeft ook tot voordeel, dat meer actieve leden betrokken raken door hun kleine taak bij de organisatie van de PGD.</p>
168.	<p>Laten dromen werkelijkheid mogen worden</p> <p>Eén kerkgebouw waar de hele PGD samenkomt. Stop met de aparte samenkomsten</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hopelijk blijft de kerk een belangrijk ijkpunt in onze (verwarrende) samenleving. Ook in 2030. Het moet een veilige plek zijn waar gezien en gehoord wordt</li> <li>2. Geloof, hoop en liefde kunnen vorm krijgen door vrijmoedig over ons geloof in de Here God te vertellen. En wat het betekent in ons leven. Ook in tijden dat het tegen zit. Daarbij aandacht en liefde geven kan geloof aantrekkelijk maken. Het kan niet alléén van de predikant komen. Gebed en God moeten ruimte krijgen. Alphacursus is aanstekelijk! Bijbelgesprekken en kleine cellen bieden de mogelijkheid om betrokkenheid bij elkaar te ontwikkelen.</li> <li>3. Ben pastoraal betrokken, als je geeft ontvang je ook</li> <li>4. Ogen en oren open, let op je buurt. Een klein gebaar en hulp kan wonderen verrichten als het met liefde wordt gedaan. Laat kerk hierin een aanmoediging zijn</li> <li>5. Open gastvrij, divers van afkomst en geaardheid"</li> </ol>
169.	<p>Eén kerkgebouw waar de hele PGD samenkomst. Stop met de aparte samenkomsten</p>
170.	<p>Onze droom gaat over het oude spreekwoord "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Wij behoren tot de oudste categorie Kerkgangers (80 +). Aandacht van de Kerk wordt zeer op prijs gesteld! Die aandacht is ook fijn, omdat je steeds meer mensen om je heen weg ziet vallen.</p> <p>Ondanks bovenstaande geven wij de voorkeur aan minder aandacht voor ouderen, zodat er nog meer aandacht aan de jeugd en de jong volwassenen besteed kan worden.</p> <p>Hoe kunnen wij hen in hun leefwijze het Woord van God leren met alle praktische zaken daar om heen, dienstbaarheid. Kunnen wij onze vorm van kerk zijn uitdragen via scholen, jeugdclubs, bijeenkomsten, maar ook via bijv. lokale omroepen en lokale radiozenders?</p> <p>Niet alles kan, gezien het vele werk en de beperkte tijd, tegelijkertijd.</p> <p>Leegloop in de Kerk is dat een golfbeweging? Kunnen wij met z'n allen weer uit dat dal omhoog klauteren. Bij o.a. evangelische kerken zie je toch ook veel jonge mensen. Bij ons moet dat toch ook lukken!</p> <p>Ons ideaal: jong en oud geven elkaar steun, helpen elkaar. Vacatures bestaan niet meer, de spaarpotten zijn weer gevuld en de kerkbanken boven in onze Grote Kerk zijn weer</p>

## Uw of jouw droombeeld

	<p>bezet op zondagmorgen. Wat een mooie droom. Wij hopen nog een stuk van die werkelijkheid mee te maken.</p>
171.	<p>Ik droom niet van weer een volle kerk over een paar jaar en betrokkenheid bij alle facetten van de samenleving. Ik droom niet van vele mensen die zich (opnieuw) bekeren tot het christelijk geloof. Ik droom van een kerk dit niet meer werkt. Die niet meer mee gaat in de dynamiek van onze tijd en cultuur van steeds maar meer en steeds harder werken om in elk geval te houden wat we hebben. Ik droom van een kerk die niet meer werkt, maar wacht. Wacht op God. Niet wachten zoals je op het perron passief op een trein wacht, of in de wachtkamer bij de dokter lijdzaam zit tot je wordt binnengeroepen. Ik droom van een kerk die wacht op God die werkt in deze wereld. Waarbij we die wachttijd vullen met samen leven, luisteren naar elkaar, elkaar vertellen wat ons bezig houdt, waar we door geraakt zijn, wat ons inspireert en moed geeft. En dat we in die verhalen God op het spoor komen. En gaan ontdekken wat H/Zij van ons vraagt in deze tijd in onze situatie. Ik droom van een kerk waar we levensvreugde ervaren. Niet omdat we gezond zijn en veel bezitten, maar omdat we waarde ontdekken in onze kwetsbaarheid en beperkingen. Ik geloof niet dat er een 'stappenplan' is om deze 'droomkerk' te realiseren. Eerder het loslaten van alle modellen en goedbedoelde visies en missies. Het begint met overgave en betrokken samenleven. Samen het wachten oefenen en verrast worden door wat we vinden aan geloof, hoop en liefde.</p>
172.	<p>Geen kerk, geen geloof. We vinden dat het nu wel goed gaat. Als Hester en de andere pastores kunnen blijven. En ook de speciale kerkdiensten, zoals Taizévieringen. Koffie na de dienst is belangrijk voor de ontmoeting. De gezamenlijke diensten met andere kerken (oecumene) zijn belangrijk voor de toekomst. Het Goedenavondcafé en Eet mee met de kerk blijven belangrijke initiatieven. Belangrijkste is respect voor elkaar en dat begint met goed luisteren naar elkaar.</p>
173.	<p>Ik droom van een kerk waar mensen elkaar kennen en met elkaar meeleven. Die samen zoeken naar Gods liefde, licht, vrede en hoop in allerlei omstandigheden van het leven. Die elkaar hulp bieden en een luisterend oor zijn. Groeien in leven 'naar God Geest'. En dat dat uitstraalt in ieders persoonlijk leven en omgeving. Dat mensen welkom zijn. Misschien de kerk opdelen in kleinere stukken, in je eigen buurt, waar je dit meer vorm kunt geven. Door bijvoorbeeld samen te eten, elkaar opzoeken, samen dingen doen, laagdrempelig en voor alle leeftijden. De kerk 'kleiner' opdelen heeft ook als voordeel dat je de mensen beter leert kennen. Nu weet je te vaak niet wie wie is. Om te werken aan de basis van het christelijk geloof worden er workshops gegeven in de kerk en in de buurt. Verder wordt er door de kerk samengewerkt met organisaties in Driebergen (bv. Delerij, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, etc.). Zeker als het gaat om goed omgaan met de aarde, de kwetsbare natuur en mensen. Veel samenwerking tussen verschillende kerken onderling.</p>
174.	<p>Wat vraagt God van ons? Een licht te zijn voor Driebergen, waarbij we er vooral voor mensen buiten de kerk moeten zijn. Verder meedenken en meedoen met alles wat er in het dorp gaande is. Als het gaat om de toekomst, komt de vraag boven welke financiële mogelijkheden er zijn? Welke pastorale bezetting blijft er over? Hoe gaan we om met de (schijnbare) tegenstelling: mensen boven stenen? Want ruimte om samen te komen blijft ook belangrijk. Goed nadenken over de voors en tegens van een gebouw afstoten. Komt de veelkleurigheid van de gemeente onder druk te staan als iedereen zijn eigen dingen wil blijven doen, terwijl er wel keuzes gemaakt moeten worden? In alle nuchterheid: we willen niet dat dromen bedrog worden. Wat is het vooruitzicht op de toekomstige omvang van de kerkelijke gemeente? Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig om eventuele nieuwe initiatieven te verwezenlijken? Aandacht voor elkaar speelt daarin ook een rol.</p>
175.	<p>Ik droom van een kerk voor alle generaties. Waar jeugd en jongeren, volwassenen en mensen op leeftijd elkaar ontmoeten. De jongere generaties worden (te) veel in beslag genomen door de hectiek van het bestaan en alle verantwoordelijkheden die op hun schouders drukken. De oudere generaties hebben veel levenservaring (ook met teleurstelling en verdriet). Oud en jong kunnen over en weer veel voor elkaar betekenen. Ik droom van een kerk waar mensen zich veilig voelen en zich openstellen naar elkaar. Die nieuwsgierig zijn naar elkaars geloofs- en levensverhalen, om daardoor gestimuleerd te worden. Een kerk waar aandacht en hulp voor elkaar is als het leven moeilijk wordt. Ik droom van een kerk waar de verkondiging, de vertolking van de Schriften, mensen raakt, zodat gevoeld wordt: hier spreekt God. Ik droom van een kerk die zich verbonden weet met de wereldwijde kerk, die weet heeft van de lijdende kerk en vervolgde kerk en hen niet vergeet. Ik droom van een kerk waar gemeenteleden weer in gesprek zijn met elkaar, ook buiten de kerkdiensten om. Hoe geef je vorm aan zulke ontmoetingen? Bijvoorbeeld door bezoeken bij elkaar thuis? Meer aandacht voor gespreksgroepen? Hoe geven we vorm aan 'trouw blijven aan elkaar'? En oog hebben voor mensen buiten de kerk?</p>
176.	<p>Hoe willen we kerk zijn in de komende jaren? Een plaats met antwoordende mensen op de vraag: "Mens waar ben je?" Met medemensen die zoeken, creatief, actief, Gods Woord betrekken in hun handelen. Dankend, lezend, lerend, vierend, levend, inspireren, geïnspireerd worden. God "SPRAK", Een ver-wonder-lijke emotie. "HOOR" naar mijn "STEM". Een opdracht. (Hoeveel keer vanaf Genesis 1. in de Bijbel en alleen al in het Bijbelboek Jeremia?). Als gemeente hebben we dus de inspannende</p>



## Uw of jouw droombeeld

	<p>opdracht IETS ver-wonder-lijks te horen, en uit te dragen. Ik droom dat er vele manieren zijn dat dat kan. Dat we als gemeente van Jezus Messias Gods 'Stem' willen horen, verstaan en ons betrekken. De Bijbel staat boordevol ervaringsverhalen van zoekende, wagende, falende mensen. "En toch... mensen", die de Geest kregen/krijgen, scherp inzicht, onderscheidingsvermogen krijgen en vindingrijk zijn.</p> <p>Hoe droom jij de kerk? Zoekend bij die Levende Bron. In relatie, verbonden. Met mensen die elkaar kennen, inspireren, stimuleren, troosten, bemoedigen, belangstelling en aandacht voor elkaar hebben, elkaar kennen, goede woorden tegen elkaar spreken. Een kerkelijke gemeenschap vormen. Verbonden zijn met elkaar zodat er energie vrij komt, waardoor mensen "buiten" de kerkelijke gemeente zich afvragen: "Waar doen ze het van? Waar halen ze het vandaan? Waar bevindt zich hun Bron van Levend water?"</p> <p>Denk ook aan Jeremia 29:7 en verder. Leef: Geloof, Hoop. Liefde. Zoek... Wees weerbaar. Voeg als gemeente geen negatieve voorspellingen toe aan onze samenleving. Voer geen "verloren" strijd. Verspil geen kracht aan "de waan van de dag". Wees moedig en krachtig, door inspiratie tot inspiratie, toewijding en verbinding. Verspil je energie niet. Houdt ogen en oren open! Laat je betrekken. Leer je weerbaar op te stellen. En weet: geliefd is de mens door God.</p> <p>Ik droom dat ik vaker "ja" zal zeggen. En wat mag ik ontvangen? Inspiratie en belangstellende aandacht."</p>
177.	<p>Kleine gebedskringsen Stimuleren en ondersteunen van kerkleden om te bidden voor je burens om tot getuigenis te komen, zo meer oog voor je naaste (in de winkel of de bus).</p>
178.	<p>Is er een mogelijkheid tot meer contact met Traject 24? Ik acht het ontstaan van kleine cellen van huisgemeenten tot een mogelijkheid, onder supervisie van predikant/kerkleiding.</p>
179.	<p>Enkele gedachten over de kerk van 2030.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1, Het belangrijkste is dat de kerk blijft spreken en handelen vanuit de oecumenische belijdenisgeschriften. Die geven openheid en ruimte ook naar andere kerken. Eeuwenlang heeft de kerk die belijdenissen nagesproken. En haar leden kunnen er bij leven en sterven.</li> <li>2. De preken dienen helder en krachtig te zijn. Geen opwekkende verhaaltjes met een sterk humanistische inslag. "Lief zijn voor elkaar" wordt zeker ook gehoord buiten de kerk. Maar daarin dient de kerk te spreken vanuit het 'gij geheel anders'. Ik kan mijzelf niet redden door 'ieder het zijne te geven' en zoals je wel kunt horen 'knappies te leven'. Daarin dient de kerk anti-thetisch te zijn. Beide delen van de bijbel dienen dan ook bepreekt te worden, ook de wat minder gemakkelijke delen. Laten we het samenvatten onder de term 'de volle waarheid', Daarbij mag de vorm eigentijds zijn met gebruikmaking van alle mogelijke hulpmiddelen als dat nodig is en kan helpen om de boodschap nog beter tot haar echt te laten komen. En die boodschap kan soms 'hard' en 'appellerend' zijn.</li> <li>3. Ik pleit voor een liturgie die helder en transparant is. En wat mij betreft ook put ; uit de schat der eeuwen', zoals de Psalmen. Psalmen die aansluiten bij een taal die die voor ieder kan begrijpen, zonder te vervallen in 'de taal van de dag'.</li> <li>4, Wat zou het mooi zijn als er bijv. een tegenbeweging op gang zou komen van bijv. 'Mozaïek' naar de 'oude vertrouwde' kerken. De eerstgenoemde is sterk Amerikaans Evangelisch ingekleurd. In de V.S. lijkt het er op dat de groei van deze kerken ook begint te tanen. Waar blijven deze 'vertrekkers' dan? (n Drachten leek het allemaal wel te draaien om 'Bottenbley' tot er tenslotte toch weer een 'kleine terugstroom' kwam. Daarom is het zaak 'om onszelf' te blijven.</li> <li>5. Ik hoop van harte dat de wijkgemeente Immanuel intact kan blijven. Dan wordt het van groot belang om mannen en vrouwen te vinden die uit liefde tot de kerk allerlei taken aan te pakken. wat het bovenstaande betreft hoop ik ook dat er ook gewerkt kan worden aan onderlinge opbouw en toerusting.</li> <li>6. En zonder middelen gaat het ook niet lukken. Misschien is het een overweging om een soort van richtlijn op te stellen die de mensen kan helpen om te bepalen wat er van hen, ook financieel, mag worden verwacht. In mijn vroegere GKV verleden hoorde je weleens de opmerking: 'Een goede dominee betaalt zichzelf'. Hij gebruikt het enige wapen dat een kerk heeft: preken, preken en nog eens preken.... (Het zgn. 'gebakjespastoraat' bouwt de gemeente niet op. Ik wens u heel veel wijsheid toe.</li> </ol>